

Bijbelstudie Romeinen

Studiedag 1: Terug- & Vooruitblik op Romeinen 1 t/m 8

Leek 11-09-2010

1. Plaats in de bijbel

- Romeinenbrief wordt vaak gezien als de kern van de kerkleer.
- De brief wordt daarbij direct na Handelingen geplaatst.
- Wat een ontorechte plek is: zoals wij een verkeerde volgorde hebben in het OT, zo hebben wij die ook in het NT: Evangelien, Handelingen, Algemene brieven, Paulinische brieven (incl. Heb.), Openbaring.
- De serie Paulinische brieven begint wel met Romeinen, waarbij de meest uitgebreide groet van alle brieven is terug te vinden:
 - o dienstknecht & apostel > Enkel in de groet van Rom. en Titus.
 - o geroepen apostel > Enkel in Rom. en 1 Kor.
 - o verwijzing naar de Schrift > Enkel in Rom.
 - o bewijs van Christus als de Messias.
 - o doelgroep van Paulus' bediening > al de volken (bedoeld de volken buiten Israël).
 - o doelgroep aan wie Paulus schrijft > *"Allen die in Rome zijn, geliefden Gods."*
 - o vervolgens de zegenbede.
- Vergelijk dit met 2 Kor. 1:1-2 (in dezelfde tijd geschreven) (**Lezen**).
- De lengte van de groet, geeft het grote belang van de brief weer.
- De Romeinenbrief vormt de introductie op de serie van 14 brieven van Paulus.
- Romeinen is niet de eerste brief van Paulus: 1+2 Tess., Heb., 1 Kor., 2 Kor. + Gal. gaan vooraf. Maar m.b.t. het eerste deel van Paulus' bediening neemt deze wel de eerste plaats in. Zoals Efeze de eerste plaats in neemt t.a.v. het tweede deel van Paulus' bediening.
- Romeinen is geschreven rond AD 57 > **Lezen:** Hand. 20:2-3. Het was nog eerst de Jood en dan de Griek, maar wel met een gedeeltelijke verharding voor Israël > **Lezen:** Hand. 13:44-47, Hand. 14:1, Hand 18:6, Hand. 18:19, Hand. 26:22-23, Hand. 28:20.
- Romeinen is een Handelingentijdbrief > Men verwacht de grote verdrukking (incl. opkomst van Babel) en wederkomst en men leeft uit wonderen en tekenen! Met die bril op moeten wij naar Romeinen kijken.
- Romeinen vormt de kern van het eerste deel van Paulus' bediening (de gemeente der rechtvaardigen) en de basis van het tweede deel van Paulus' bediening (het lichaam van Christus).
- Waarom deze nadruk en herhaling van zetten? > Het zonder onderscheid toepassen van Romeinen op onszelf, leidt tot een verkeerd zich op hoop, positie en roeping:
 - o Bijbels verspreiden op grond van Rom. 1:16 (**Lezen**).
 - o Mene dat de verbonden ons gegeven zijn > **Lezen:** Rom. 11:11-12.
 - o Mene dat van te voren is vastgesteld of je zult schitteren of branden > **Lezen:** Rom. 9:15-16.
- Laten wij dus Romeinen met onderscheid lezen: wel voor ons, niet over ons.

2. Kernvers

- **Lezen:** Rom. 1:16
- Wat is een Jood en wat is een Griek? Een Jood: iemand van de twee stammen? Een Griek: iemand van de tien stammen die ver-Griekst is?
- Jood: iemand van het volk Israël (12 stammen) > Israël: 'volk' en 'collectief', Jood: 'geloof' en 'individu' > **Lezen:** Hand. 2:14+22. In Rom. 1 t/m 3: alleen 'Jood', Rom. 9-11: 2 x Jood, verder alleen Israël.

- De verandering in het gebruik van 'Jood' is vergelijkbaar met die van 'Hollander'.
- Griek: iemand uit de volken, geen Israëliet > Heidenen: 'volk' en 'collectief', Griek: 'religie' en 'individu'. Grieks sprekende Joden/Israëlieten worden met 'Hellenistes' aangeduid > **Lezen:** Hand. 9:28-29.
- Romeinen bevat dus een boodschap voor gelovigen uit Israël en de volken van midden Handelingen tot eind Handelingen en weer vanaf het begin van het herstel van Israël in de toekomst.

3. Sleutelvers

- **Lezen:** Rom. 16:25-27
- Drie opvattingen:
 1. Hier wordt hetzelfde geheimenis gepredikt als in Efeze. Het geheimenis uit Efeze was dus in Romeinen al bekend > bezwaar: Romeinen is op basis van de Schift, terwijl Efeze leert dat het geheimenis niet in de Schrift terug te vinden is.
 2. In deze verzen wordt hetzelfde geheimenis verkondigd als in Efeze. Deze verzen zijn echter een later bijgevoegd nawoord, nadat het geheimenis van Efeze bekend was geworden. In Romeinen zelf wordt namelijk een ander geheimenis verkondigd > bezwaar: dit is een onlogische constructie en zaait verwarring.
 3. Hier wordt een ander geheimenis verkondigd dan in Efeze en Kolossenzen.
- Laten wij Romeinen en Efeze + Kolossenzen naast elkaar zetten:

Het geheimenis uit Romeinen tegenover Efeze			
Romeinen 16:25-26 <i>"...naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken..."</i>		Efeze 3:4-5 <i>"...het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten..."</i>	
Kolossenzen 1:26 <i>"...het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen."</i>			
Term	Betekenis	Term	Betekenis
Geheimenis	Musterion, zonder lidwoord	Geheimenis (Efe.+Kol.)	Musterion, met lidwoord
Geheimenis	Verwijst naar complete inhoud van de brief: de vorming v.d. gemeente van rechtvaardigen.	Geheimenis Efeze	Verwijst naar Efe. 3:6
		Geheimenis Koloss.	Verwijst naar Kol. 1:27
Eeuwenlang	Tijden der eeuwen > het gaat terug tot op Adam.	(Efe.) Vroegere geslachten	-
		(Kol.) Eeuwen en geslachten	-
Verzwegen	Sigao > Zie Luk. 9:36: het was wel bekend, maar niet uitgesproken	(Efe.) Bekend geworden	Gnorizo > het was dus eerst niet bekend
		(Kol.) Verborgen	Apokrupto > niet te zien en niet te vinden
Bekendgemaakt onder al de volken	Gnorizo (kennen/weten) > Het was in de Schrift wel te herkennen voor Israël, maar niet voor de volken die de Schrift niet hebben.	Geopenbaard aan de/zijn heiligen	Zien met geestelijk oog. Slechts voor de gelovigen.

- Het geheimenis uit Efeze + Kolossenzen bepaalt ons bij het feit dat gelovigen uit de heidenen volkomen mogen delen in het heil van Christus.
- Het geheimenis uit Romeinen bepaalt ons bij het feit dat gelovigen uit de heidenen, als gevolg van Israëls ongeloof, mogen delen in hun heil (op grond van de belofte aan Abraham > *"In u zullen alle volken gezegend worden"*).
- Romeinen volgt niet de lijn van de (voorwaardelijke) verbonden, Romeinen volgt de lijn van de (onvoorwaardelijke) belofte in Abraham > **Lezen:** Rom. 4:16-17.
- EFK volgt de belofte in Christus Jezus > **Lezen:** Efe. 3:6 + 2 Tim. 1:1 + Kol. 3:3-4.

4. Hoofdpunten uit Romeinen

- **1:1-17 > Inleiding**
 - o 1:1-7 > Groet (zeer uitgebreid, zoals eerder besproken)
 - o 1:8-15 > Persoonlijk woord > **Lezen:** 1:11-12.
 - o 1:16-17 > Kern van de brief > Reeds besproken.
- **1:18-11:36 > Leerstellig deel**
 - o **1:18-5:11 > Gerechtvaardig door het geloof (v.d. zonden)**
 - 1:18-32 > Oordeel over de volken > Dit gaat over de tijd van Babel > **Lezen:** Rom. 1:21-23+32.
 - 2:1-11 > Een ieder zal zich moeten verantwoorden voor God voor zijn daden > **Lezen:** Rom. 2:5-11.
 - 2:12-29 > Het ontbreken van de wet schaadt de heiden niet en de aanwezigheid van de wet baat de Jood niet.
 - 3:1-20 > God is trouw, de mens ontrouw > **Lezen:** Rom 3:9-18.
 - 3:21-31 > Gerechtigheid door het geloof van Christus > **Lezen:** Rom. 3:21-22.
 - 4:1-25 > Abraham als voorbeeld > **Lezen:** Rom. 4:3+7-8.
 - 5:1-11 > Verzoening voor alle mensen, behoud voor de gelovigen > **Lezen:** Rom. 5:8-10.
 - o **5:12-8:39 > Leven met Christus**
 - **5:12-5:21 > Adam en Christus (overwinning op de zonde)** > Door Adam de dood, door Christus de opstanding > **Lezen:** Rom. 5:18+17.
 - **6:1-7:26 > Vier vragen**
 - **1)** 6:1-14 > Bij de zonde blijven, zodat de genade toeneemt? > **Lezen:** Rom. 6:1+12-14.
 - **2)** 6:15-7:6 > Zondigen omdat wij niet onder wet (der zonde) zijn?
 - * 6:15-23 > Heidenen onder wet der zonde > **Lezen:** Rom. 6:15+22-23.
 - * 7:1-6 > Joden onder de wet en de wet der zonde > **Lezen:** Rom. 7:5-6.
 - **3)** 7:7-12 > Is de wet zonde? > **Lezen:** Rom. 7:7a+11-12.
 - **4)** 7:13-22 > Is de wet oorzaak van mijn dood? > **Lezen:** Rom. 7:13+21-26.
 - **8:1-8:39 > Overwinningsleven**
 - 8:1-13 > De geest (kracht) Gods ontvangen > **Lezen:** Rom. 8:1-2+12-13.
 - 8:14-17 > Het zoonschap ontvangen > **Lezen:** Rom. 8:15.
 - 8:18-22 > Het zuchten van de schepping > **Lezen:** Rom. 8:18.
 - 8:23-27 > De verwachting van het zoonschap > **Lezen:** Rom. 8:26.
 - 8:28-30 > Gods werkzaamheid aan de gelovigen > **Lezen:** Rom. 8:28.
 - 8:31-39 > De zekerheid van Gods liefde > **Lezen:** Rom. 8:38-39.
 - o **9:1-11:36 > Positie van Israël t.o.v. de volken**
 - 9:1-5 > Paulus verdriet over Israëls ongeloof > **Lezen:** Rom. 9:3.
 - 9:6-29 > Belofte en uitverkiezing.
 - 9:30-10:3 > Israëls tracht behouden te worden uit eigen gerechtigheid.
 - 10:4-15 > Rechtaadiging door het geloof.

- 10:16-21 > Israëls ongelooft.
- 11:1-10 > Er is een gelovig overblijfsel uit Israël.
- 11:11-24 > De heidenen geënt op Israël.
- 11:25-32 > Israëls behoud.
- 11:33-36 > Doxologie.
- **12:1-15:13 > Praktisch deel**
- **15:14-16:24 > Persoonlijke mededelingen**
- **16:25-16:27 > Naschrift**