

Bijbelstudie Romeinen

Studiedag 12: Romeinen 10

Leek 20-10-2012

1. Waar waren wij ook alweer gebleven? (10:1-11)

Rom. 10:1-11 doornemen:

- 10:1-3 > Israël streefde eigen gerechtigheid na (werken) in plaats van zich aan Gods gerechtigheid te onderwerpen (door de wet bij Christus' genade uitkomend).
- 10:4 > De wet is geen einddoel op zich, maar men behoort door haar altijd bij Christus uit te komen.
- 10:5 > Leven door de wet: Niet beginnen bij haar werken, maar op grond van liefde en vrees voor God in geloof uitkomend bij Christus.
- 10:6-8 > Leven uit het geloof: Geen eigen inspanning, maar vertrouwen op God.
- 10:9-10 > De lijn van wet tot geloof > :
 - wet a** 9a > mond belijden
 - wet b** 9b > hart geloven
 - geloof b** 10a > hart geloven
 - geloof a** 10b > mond belijden
- 10:11 > Wie geloofd zal niet ten schande worden > Hij vertrouwt op Christus, i.p.v. zich falend te '*haasten*' uit eigen kracht (Jes. 28:16).

2. Gods heil voor iedereen (10:12-13)

Lezen: 10:12-13

Lezen: 10:12

- Is dit heil op grond van geloof alleen voor Israël of voor de volken? Nee, allebei hebben zij dit nodig (vb. "*Maar ik leef toch goed*" & "*De Joden hebben zoveel geleden, die hoeven niet meer tot geloof te komen*").
- Gods heil voor '*elke gelovende*' uit Israël (vanuit vers 11) wordt hier doorgetrokken naar '*elke gelovende*' in het algemeen. De grond hiervoor is het geloof, dat voor de wet is gekomen (niet '*mond – hart*', maar '*hart – mond*'). Vgl. Hand. 15:8-9 (**Lezen**) [HSV 1732]. Daarbij gaat het heil wel via Israël > **Lezen:** Hand. 15:16-17.
- Rom. 10:12 verwijst naar Ps. 86:5+9+11-13 (**Lezen**) [HSV 882].

Lezen: 10:13

- De '*Naam van de Here*', duidt op de Here Jezus > vgl. 10:4+9+14. Het aanroepen is dan gelijk een geloofsgetuigenis: "*JHWH is redding is Heer*".
- Deze belofte was aanvankelijk voor Israël bedoeld > **Lezen:** Hand. 2:21 [HSV 1708]. Vanwege Israëls ongeloof kregen gelovigen uit de volken eerder deel aan deze zegeningen. Dit begint al in Hand. 10 > **Lezen:** Hand. 10:34-36 + 43-46a [HSV 1724].
- **Conclusie 10:12-13** > Behoud door geloof is universeel en noodzakelijk voor zowel Jood als Griek. En vanuit de optiek van Romeinen voor beiden mogelijk.
- Hoe zit het met ons? > **Lezen:** Efe. 1:13-14 [HSV 1822].

3. Wie is verantwoordelijk voor Israëls ongeloof? (10:14-21)

Lezen: 10:14-21

10:14-15 > Vier vragen

Gedeelte begint met vier (min of meer retorische) vragen van Paulus > **Lezen:** 10:14-15.

1. Hoe zullen zij dan aanroepen in Wie zij niet geloofd hebben?

- Het gaat hier over het aanroepen van de Here Jezus > **Lezen:** 10:13+9.
- Hoe kan Israël de Here Jezus aanroepen als zij niet tot geloof in Hem komen?
- Als Israël hier niet de kans toe krijgt, valt hen niets te verwijten.

2. Hoe zullen zij geloven van Wie zij niet gehoord hebben?

- Hoe kan Israël geloven in de Here Jezus als zij niet van Hem gehoord hebben?
- Als Israël niet van de Here Jezus gehoord heeft, valt hen niet verwijten dat zij niet in Hem geloven.

3. Hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

- Hoe kan Israël van de Here Jezus horen als Hij hun niet gepredikt wordt?
- Als Israël niet van de Here Jezus hoort, dan zijn zij niet verantwoordelijk voor hun ongeloof en verloren gaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt dan bij de Predikers.

4. Hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden?

- Hoe kan het evangelie tot Israël komen zonder dat God predikers zendt?
- God heeft het in dit geval aan Zichzelf te wijten dat Zijn boodschap niet geloofd wordt.
- Deze vraag raakt Paulus persoonlijk > 'gezonden' = *apostello*.
- Het feit dat Paulus de Romeinen schrijft bewijst genoeg > **Lezen:** 1:1+5-6.
- Verder waren Priscilla en Aquila al eerder gekomen om het evangelie te verkondigen > **Lezen:** 16:3. Daarnaast wordt Febe door Paulus naar Rome gezonden (16:1).
- Tot slot drukt Paulus de ongelovige Joden hier met de neus op de feiten met een citaat uit Jesaja > **Lezen:** Jes. 52:4-7 [HSV 1150] > Dit gedeelte past bij de in ballingschap en onder Romeinse heerschappij verkerende Joden te Rome.
- Zo worden hier in één adem vraag 3 en 4 beantwoord > Aan God en de predikers ligt het niet dat Israël niet tot geloof gekomen is.

10:16-21 > Antwoord op de eerste twee vragen

- De laatste twee vragen hadden genoeg aan een kort antwoord, de eerste twee vragen daarentegen niet > Israël is een lastig volk.
- Opzet van dit gedeelte:
 - **Lezen:** 10:16-17 > Inleiding op de beantwoording van de eerste twee vragen.
 - **Lezen:** 10:18 > Antwoord op vraag 2.
 - **Lezen:** 10:19-21 > Antwoord op vraag 1.

Lezen: 10:16-17 (Inleiding)

- In deze verzen vinden wij in het Grieks een woordspeling met het woord 'horen':
"Maar zij zijn niet allen het Evangelie **gehoorzaam** <hupakouo> geweest. Jesaja zegt namelijk: Here, wie heeft onze **prediking** <akoe> geloofd? Zo is dan het geloof uit het **gehoorde** <akoe> en het **gehoorde** <akoe> door het Woord van God."
- Dit vers toont aan hoe het tot geloof komen werkt > Zonder prediking geen geloof.
- **Lezen:** 10:16 > Paulus koppelt hier het tot geloof komen aan het (lett.) *onderhorig* zijn aan het Woord van God > Men kan alleen tot geloof komen als men zich ondergeschikt stelt aan het Woord van God > Doen wij dit? > Vb. 2 Kor. 10:15-16 [HSV 1809].
- Wat laat het hier aangehaalde Jes. 53:1 (LXX) zien? > **Lezen:** Jes. 53:1-3 [HSV 1151] > Een profetische klacht over het ongeloof van het volk m.b.t. de Messias. Zie ook Jes. 52:15 voor het gevolg (**Lezen**). Zie ook Joh. 12:37-44+35-36 (**Lezen**) [HSV 1691].
- **Lezen:** 10:17 > In dit vers vinden wij de blauwdruk waaraan het tot geloof komen moet voldoen.
 - 'Gehoorde' duidt hier op het horen van de prediking > vgl. met Gal. 3:2+5 (**Lezen**) [HSV 181] > *prediking = akoe*.
 - Om tot geloof te komen is het nodig de prediking te horen, om de prediking te kunnen horen, is er een boodschap nodig (*rhema* van God/Christus) > zie 10:8+18 (**Lezen**).
 - Het principe van dit vers zien wij duidelijk in Joh. 17:6-8 geïllustreerd (**Lezen**) [HSV 1697].
- **Conclusie:** God had een evangelie te prediken. De apostelen predikten het evangelie aan Israël. Israël hoorde het evangelie, maar gehoorzaamde hier niet aan. Hierdoor kwam Israël niet tot geloof.

Lezen: 10:18 (Antwoord op vraag 2)

- Het is absoluut niet zo dat Israël het evangelie niet gehoord heeft: het evangelie is wijd en zijd verspreidt > **Lezen:** Rom. 16:25-26 > Het geheimenis houdt hier de rechtvaardiging door het geloof in > **Lezen:** Rom. 3:21-22.
- Het door Paulus gebruikte citaat is afkomstig uit Ps. 19:5 (**Lezen:** vers 1-5) [HSV 800]. Het is geen bewijstekst of vervulde profetie, maar een voorbeeld > Zoals ieder mens (*oikomene*) de sterren kan zien, zo heeft heel Israël het Evangelie kunnen horen.
- **Conclusie:** Heeft Israël niet van de Messias gehoord? Zij hebben zeker wel van Hem kunnen horen.

Lezen: 10:19-21 (Antwoord op vraag 1)

- v. 19-20 > Op de vraag of Israël het Evangelie dan misschien niet begrepen heeft, komt een tweeledig antwoord uit de LXX (op het getuigenis van twee of drie staat een zaak vast):
 - vers 19 > Uit de boeken van Mozes.
 - vers 20 > Uit de profeten.
- Christus is de vervulling van beiden. In dit geval ook voor de volken!
- **Strekking:** *Als de volken het begrepen hebben, dan moet Israël het zeker begrepen kunnen hebben.*
- v. 21 > **Conclusie:** Vanuit Jesaja (LXX) stelt Paulus: Israël is een onhandelbaar volk.

Rom. 10:19 > Citaat van Mozes (Lied van Mozes)

- Zie Deut. 32 [HSV 305] > Mozes laatste woorden hebben Gods goedheid tegenover Israëls ongehoorzaamheid als thema:
 - 32:1-4 > Gods grootheid > **Lezen:** v.4.
 - 32:5-6 > Israël een schandvlek > **Lezen:** v.5-6.
 - 32:7-14 > God was meer dan goed voor Israël > **Lezen:** v.11-12.
 - 32:15-18 > Israël verlaat God > **Lezen:** v.15+18.
 - 32:19-25 > God verwerpt Israël > **Lezen:** v.19-21.
- In Deut. 32 duidt het jaloers maken op het Israël in de hand geven van de volken. In Rom. 10 duidt het jaloers maken op het geven van Israëls heil aan de volken.
- Omdat Israël niet naar het Evangelie wilde horen, is het heil naar de volken gegaan.