

Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 7 –

Openbaring 5

d.d. 07-11-2015

1. Samenvatting vorige keer

- Brief aan Sardis (vermanend)
 - Wees waakzaam en versterk het overige, dat wat dreigt te sterven.
 - Het ontbrak hen aan geloof > Hun lampen waren als het ware uitgegaan.
 - Er was vermoedelijk afgoderij, toch waren er bij die hier niet aan mee gedaan hadden.
 - Voor de gelovigen is er de belofte gekleed te worden met witte kleren en het niet uitwissen van de naam uit het boek des levens.
- Openbaring 4 > Introductie op de aankondiging van de verlossing van de schepping.
 - Johannes krijgt door Jezus Christus toegang tot de hemel.
 - Gods heerlijkheid en heerschappij wordt geopenbaard en Zijn glorie verkondigd > **Lezen:** 4:11.

2. Vandaag

- Openbaring 5 > *Hoe kan de wereld in het reine komen met God?*

3. Hoe kan de wereld in het reine komen met God?

Lezen: Opb. 5:1-14

Vers 1

- Wij zijn nog steeds in de hemel bij de troon van de almachtige God, die in de vorige verzen geïntroduceerd is.
- God (Zijn Naam wordt nog steeds niet genoemd), heeft een boekrol in Zijn hand > "Een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels." > Romeins testament, dat bij het opmaken door zeven getuigen werd verzegeld > Vgl. 1:4, 4:5, 5:6 (**Lezen**). Van beide zijden beschreven > Een allesomvattende inhoud.
- Testament heeft betrekking op Gods schepping > **Lezen:** 4:11, 5:13, 21:1 > In Openbaring zien wij wie de schepping als erfenis ontvangt en wat er voor nodig is om deze in ontvangst te nemen.
- Wie is de erfplater? > Adam > **Lezen:** Gen. 1:27-31 + 3:17-19.
- Wie is de erfgenaam? > Dat is hier nu net de vraag > **Lezen:** 5:4.
- Wie heerst er nu over de erfenis (schepping)? > Satan > Efe. 6:12 (**Lezen**, HSV 1828) + 2 Kor. 4:4 ("god dezer eeuw [aioon]") + 1 Joh. 5:19 ("dat de hele wereld [kosmos] in het boze ligt") + Rom. 8:18-22 (**Lezen:** HSV 1767) + Mat. 4:8-10 (**Lezen**, HSV 1532) (zie ook: Joh. 12:31, 14:30, 16:11 en Efe. 2:2) > De schepping ligt in handen van satan en moet verlost worden voordat de wettige erfgenaam kan gaan heersen > Dit zorgt voor oorlog > Beschreven in 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen > **Lezen:** 12:7-12.

Vers 2

- "En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep..." > Een krachtige boodschap die overal te horen moet zijn.
- Boodschap van de engel: 'Wie is geschikt de inhoud van het testament bekend te maken en van kracht te laten worden?' oftewel: 'Wie is de erfgenaam?' oftewel: 'Welke zoon van Adam kan dit doen?'
- "Waardig" > Verdien je het te mogen doen? Ben je capabel?

Vers 3

- Er is niemand die waardig is de boekrol te openen > of men is juridisch niet bevoegd of men heeft de rechten verspeeld (de mens) > De schepping blijft zo aan de vruchteloosheid (dood) onderworpen.
- "*onder de aarde*" > in het dodenrijk > dus onder de doden is ook niemand te vinden (Adam dus ook niet). Men staat machteloos.

Vers 4

- Johannes – apostel van de liefde – wordt geraakt door de verlorenheid van de schepping. Hij heeft verdriet om de onwaardigheid van de schepselen, maar wellicht ook omdat het testament niet geopend wordt.
- Johannes moet op dat moment de reikwijdte van Christus' verlossingswerk nog niet gekend hebben > het wordt hem hier geopenbaard. Dit is een argument tegen late datering en voor datering tussen AD 55-60 toen een gelijkende boodschap aangaande persoonlijke verlossing in de Romeinenbrief werd opgetekend.

Vers 5

- Bij de oudsten was de reikwijdte van Christus' verlossingswerk al wel bekend.
- "*Huil niet*" > Er is hoop en daarom troost.
- "*de Leeuw Die uit de stam van Juda is*" > **Lezen:** Gen. 49:8-12 (HSV 74) > Wijst op Christus' koningschap (Silo = 'vredestichter'/'rustbrenger').
- "*de Wortel van David*" > **Lezen:** Jes. 11:1-10 (HSV 1071) > Wijst op Christus' wereldwijde verlossende werk > Eerst oordeel, dan zegen; eerst slopen, dan opbouwen. Zie ook Rom. 15:10-12+16:20 (**Lezen**, HSV 1775).
 - "*Wortel*" > De stam kan afgehouden zijn, de wortel kan nog leven voortbrengen. Dit gaat zowel voor het koningshuis van David als voor de mensheid op > Niet voor niets vinden wij in Mattheüs het Davidische geslachtsregister en in Lukas het Adamitische.
 - "*David*" > Afstamming van David was voorwaarde voor de Messias > **Lezen:** Mat. 1:1 (HSV 1529) + Mat. 12:22-23 (HSV 1546) + Rom. 1:3-4 (HSV 1757).
- Christus is als laatste Adam *erflater* en als tweede mens *erfgenaam* > **Lezen:** 1 Kor. 15:45-47 (HSV 1798).
- "*heeft overwonnen*" > En is daarom 'waardig' (vgl. met 5:9, **Lezen**). Hoe heeft hij overwonnen dat hij waardig is te openen? > Zie volgende vers.

Vers 6

- Johannes hoort over de Leeuw van Juda en de Wortel van David spreken, maar ziet een zwak Lam; in zwakheid is Hij sterk. Vgl. met Jes. 53:1-7 (**Lezen**, HSV 1151). Christus moest eerst Lam zijn om Leeuw te worden. Christus wordt in Openbaring 1x als Leeuw, maar verder voortdurend als Lam gepresenteerd.
- Het Lam staat als geslacht in het midden van de troon > De gestorven en opgestane Heer – uitgebeeld als Paaslam – vormt op dat moment het middelpunt van het universum.
- Het Lam heeft zonde en dood overwonnen en is daarom waardig het testament te openen > Vgl. Luk. 4:16-21 (**Lezen**, HSV 1620) met Jes. 61:1-2a (eerste komst) + 2b-4+11 (tweede komst) (**Lezen**, HSV 1165). Vgl. ook met 11:15 (**Lezen**).
- "*zevens horens*" > Beelden volmaakte kracht, macht en koningschap uit > Vgl. Mat. 28:18 > "*Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.*".
- "*zeven ogen, dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.*" > Gods getuigen bij het opmaken van het testament, maar ook Gods getuigen die uitgaan over de aarde. Waarschijnlijk de zeven engelen uit 8:1-2+6-7+13 (**Lezen**), "*Hij maakt Zijn engelen geesten...*" (Ps. 104:4).

Vers 7

- Het Lam komt tot God en aanvaardt met het aannemen van de boekrol Zijn erfdeel en de verantwoordelijkheid hiervoor > **Lezen:** Ps. 110 (HSV 915).

Vers 8

- Vgl. met 4:9-11 (**Lezen**), nu ook voor het Lam, immers Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al Zijn vijanden overwonnen heeft (1 Kor. 15:25).
- De vier wezens en oudsten bespelen een 'lier' ('*khitara*'), net als David deed (geen citer of harp). Dit instrument werd bij vreugdevolle momenten gebruikt.
- Ook hebben zij gouden schalen met reukwerk > In tempel- en tabernakeldienst ook gebruikt, o.a. voor brengen van offers.
- "*reukwerk. Dit zijn de (aangename) gebeden van de heiligen.*" > Vgl. met Ps. 141:1-2+7-10 (HSV 946, **Lezen**). Maar zie ook 6:10 en 8:3-5 (**Lezen**). Wie zijn deze heiligen? Gelet 5:10 zijn zij afkomstig uit Israël.



Vers 9

- De vier wezens en vierentwintig oudsten zingen een nieuw lied (over 'hen' en 'zij' in vers 10) > Vgl. Ps. 96:1 met 97:1 en 98:1 met 99:1 (**Lezen**, HSV 894) > Gaat altijd over Gods koningschap over Israël en de wereld. Zie ook Jes. 42:10-13 (**Lezen**, HSV 1128). Toen wij een nieuwe koning kregen, werd er ook een 'prachtig' koningslied gemaakt.
- In het lied vinden wij terug waarom het Lam waardig is; Hij heeft met Zijn dood de heiligen vrijgekocht. Zie ook 7:13-17 (**Lezen**). Vgl. met Jes. 11:10-16 (**Lezen**, HSV 1072). Net als Mozes met Israël bij de eerste verlossing (uit Egypte) een lied zong (Ex. 15), zo wordt nu een nieuw lied gezongen, behorend bij deze verlossing. Zie ook 14:1-5 (**Lezen**).

Vers 10

- Hier vinden wij de vervulling van Ex. 19:4-6 aan Israël. Vgl. ook 1 Pet. 1:1 met 1 Pet. 2:9-10 (**Lezen**, HSV 1886). In vers 9-10 wordt de verlossing bezongen van gelovigen uit Israël.

Vers 11-12

- Naast de vier wezens en de oudsten zijn er ook ontelbare engelen (uitgebeeld door de grootste getallen in die tijd, vgl. met bijv. Dan. 7:10). Zij proclameren – in navolging – samen met de 4 wezens en de oudsten (net als bij de geboorte van de Here Jezus).
- Men bevestigt dat het Lam waardig is om de 7 zegels te openen en een 7-voudige zegen te ontvangen.

Vers 13

- Wij worden hier meegenomen naar een toekomst waar alles God prijst. Vgl. met Ps. 148 (**Lezen**, HSV 953). Zie ook Filip. 2:9-10 (**Lezen**, HSV 1831). Zie ook 21:22-26 (**Lezen**). Wij vinden in dit vers de uiteindelijke eindbestemming van Openbaring terug.
- Er worden 4 plaatsen genoemd en 4 zegeningen, getal behorend bij de kosmos (4 elementen).
- De zee wordt hier genoemd, deze is van 21:1 afwezig. Zou in 21:1 slechts de Middellandse Zee bedoeld worden, die soms aangeduid wordt met 'de zee'?
- "*onder de aarde*" > Doden zullen opstaan, in het dodenrijk is immers geen gedachtenis (Ps. 6:5).
- '*eeuwen van de eeuwen*' > Een toekomst waarin het dienen van God gewaarborgd is.

Vers 14

- Hier vinden wij de vervulling van 4:9 terug (**Lezen**).
- De hemelse eredienst begint met de 4 wezens en 24 oudsten en sluit er mee af; zij bevestigen dat hetgeen gezegd en gedaan is waar is door hun 'Amen'.
- Alles eindigt met de aanbidding van God Die ook het einddoel van alles is (*God alles en in allen*).

Tot slot

- Terug naar onze vraag: *Hoe kan de wereld in het reine komen met de ontzagwekkende God?*
- Doordat Christus Zich in de hoedanigheid van laatste Adam als erflater en in de hoedanigheid van tweede mens als erfgenaam van de schepping heeft opgeworpen en Zijn leven voor Zijn volk en voor de wereld heeft gegeven.
- Afsluiten met: Filip. 2:5-11 (**Lezen**, HSV 1831).