

Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 11 –

Openbaring 7

d.d. 23-04-2016

1. Samenvatting vorige keer

- Openbaring 6:1-11 > De eerste 5 zegels geopend
 - De vooraankondiging van Christus' Koningschap (5:5) en het openen van het testament door de erfgenaam heeft grote gevolgen; de aarde wordt klaargemaakt (gereinigd) voor Christus' komst;
 - Wij worden vanaf 6:1 meegenomen naar de aarde;
 - In de **eerste 4 zegels** zien wij dat er oorlog komt en dat dit uiteindelijk desastreuze gevolgen heeft: mobilisatie, oorlog, voedselschaarste, dood.
 - Bij de opening van het **5^e zegel** toont een beeld van de getroffen gelovigen > zij roepen om wraak die nog niet komt, maar zij krijgen wel een belofte > **Lezen:** Opb. 6:11.
 - Het **6^e zegel** beschrijft:
 - I. Kosmologische rampen (6:12-17) > Als antwoord op het gebed van de zielen uit het 5^e zegel;
 - II. De 144.000 verzegelden (7:1-8) > Eerstelingen onder de gelovigen uit Israël;
 - III. De menigte van heiligen die niemand tellen kan (7:9-17).

2. De menigte van heiligen die niemand tellen kan (7:9-17)

- **Lezen:** 7:9-17
- Wij zijn overgegaan van de aarde (6:1-7:8) naar de hemel (7:9-8:4). Dit lijkt ons een meer toekomstig beeld te schetsen. Toch kan het ook zo zijn dat dit zich nog tijdens de grote verdrukking afspeelt > vers 14: *"dat zijn zij komende uit de grote verdrukking"*.
- **7:9**
 - Te onderscheiden van de 144.000 die de eerstelingen zijn > **Lezen:** 14:4. Mondt het optreden van de 144.000 uit in wat wij hier zien? Vgl. *"en zie"* met 7:4; de 144.000 zullen niet (direct) zichtbaar zijn op aarde (het zaaien), de oogst zal wel zichtbaar zijn. Vgl. met Luk. 10:1-9 (**Lezen**, HSV 1634).
 - *"een grote menigte die niemand tellen kon"* > **Lezen:** Gen. 15:1-6.
 - *"uit alle naties, stammen, volken en talen"* > Vgl. met 5:9-10 (**Lezen**) en Jes. 11:11-12 (**Lezen**, HSV 1072). Het valt echter niet uit te sluiten dat hier ook gelovigen uit de volken toe behoren.
 - *"witte gewaden"* > Ziet wellicht op hun priesterschap, maar vooral op wat in 7:14-15 staat (**Lezen**), zie ook 3:4-5 en 19:8 (**Lezen**).
 - *"palmtakken"* > Duidt op het Loofhuttenfeest en het mogen bewonen van het land. Welk land? > Vgl. 7:15 met 21:3 (**Lezen**). Het is de stad met fundamenten die Abraham verwachtte (Heb. 11:10 en Heb. 12:22) en waarin ook de geënte gelovigen uit de volken mogen delen > **Lezen:** Gal. 3:13-14+29 + 4:26 (HSV 1817). Zie ook de toekomstverwachting tijdens Paulus' vroegere bediening > **Lezen:** 1 Thes. 5:23 (HSV 1844) en 2 Thes. 2:1 + 3:3 (HSV 1845). In Openbaring ligt het accent echter op Israël.
- **7:10**
 - *"zij riepen met luider stem"* > Tot getuigenis in de hemel. Vgl. met Efe. 3:10: *"...opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden."*
 - *"De verlossing is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!"* > Zie voor de tweevoudige verlossing 7:14 (**Lezen**). God wordt erkend als Koning en Heerser van de aarde en Christus als Verzoener.

- **7:11**
- *"En alle engelen..."* > De verlossing van Israël en de mensheid heeft tot gevolg dat de hemelwezens (in omgekeerde hiërarchie) God aanbidden.
 - Engelen zijn uiteindelijk ondergeschikt aan gelovigen (uit Israël):
 - 1 Pet. 1:12 > De engelen zijn begerig kennis te nemen van God verlossingsplan;
 - 1 Kor. 6:3 > De gelovigen zullen engelen oordelen;
 - **Lezen:** Heb. 1:13-14 (HSV 1864).
- **7:12**
- *"en zeiden: Amen"* > Hiermee onderschrijven zij het getuigenis van de gelovigen en bevestigen wellicht ook het voltooiën van hun eigen bediening.
 - Er volgt een 7-voudige lofprijzing. Voor alle termen staat een lidwoord, wat er op duidt dat God ze in absolute zin toekomt. Vgl. met 5:12 (**Lezen**) > Het Lam heeft alleen de kracht in absolute zin. Ook ontbreekt de tijdsduur. Het Lam heeft met de absolute kracht van de Vader gehandeld, het overige komt in absolute zin uiteindelijk alleen de Vader toe > **Lezen:** 1:18 en 5:5. Zie ook 1 Kor. 15:28 > *"En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn."* Zie in dit opzicht wat betreft ons Efe. 1:19-23 (**Lezen**, HSV 1823).
 - *"tot in de eeuwen van de eeuwen"* > Voor altijd, tot in de tijdloosheid > **Lezen:** 21:23.
- **7:13**
- *"Een van de oudsten"* > Eén van de 24 oudsten stelt Johannes een vraag om zijn eigen woorden in te leiden (Joodse gewoonte) > Vgl. met Ezech. 37:1-4 (**Lezen**, HSV 1368). In 7:13 gaat het om de identiteit van de schare vast te stellen.
- **7:14**
- Johannes geeft aan het niet te weten en te vertrouwen op de kennis van de oudste.
 - De oudste geeft de identiteit van de schare prijs:
 - *"die uit de grote verdrukking komen"* > Vgl. Mat. 24:15-22 (**Lezen**, HSV 1568). Dit zijn dus gelovigen uit dat specifieke tijdvak.
 - *"zij hebben hun gewaden gewassen en (...) wit gemaakt in het bloed van het Lam."* > Zij zijn verlost door Jezus Christus > Vgl. 5:9-10 en 12:11 en Heb. 9:14-15 (HSV 1872) (**Lezen**).
 - De uitwerking is: verlossing van zonden (**Lezen:** 1:5b-6) en verlossing uit ballingschap (**Lezen:** 9a).
 - *"wit gemaakt in het bloed van het Lam"* > **Lezen:** Gen. 49:8-12 (HSV 74) + Jes. 1:16-18 (HSV 1052).
- **7:15**
- *"Daarom zijn zij voor de troon van God"* > Vgl. met 7:9, dit is dus in hemelse heerlijkheid. Wij worden hier mee genomen naar de toekomst. Is dit dan ook de toekomst voor de zielen onder het altaar? > Vgl. 6:9-11 met 20:4-6 (**Lezen**).
 - Deze situatie lijkt zich wel af te spelen voor het neerdalen van het hemels Jeruzalem >
 - *"en dienen Hem dag en nacht"* > Vgl. 21:23+25 (**Lezen**). Het dienen gebeurt onafgebroken.
 - *"in Zijn tempel"* > Er is nog een tempel in de hemel > Vgl. 11:19, 14:17, 15:5-8, 16:1+17 met 21:22 (**Lezen**) > Er is geen tempel meer. In deze tempel ging Christus met Zijn eigen bloed binnen > **Lezen:** Heb. 9:11-12 (HSV 1872). Als alle ongerechtigheid uit de kosmos weg gedaan is, zal zelfs de hemels tempel overbodig zijn.
 - De situatie heeft echter wel overeenkomst met hoe in het hemels Jeruzalem zal zijn als dit uit de hemel neerdaalt > **Lezen:** 21:3-4.
 - *"En Hij die op de troon zit"* > God is in rust. Zijn werk wordt uitgevoerd door engelen en uiteindelijk door Christus.
 - *"zal Zijn tent over hen uitspreiden"* > Hij beschermt hen met Zijn aanwezigheid > *skenoa* ('een tent opslaan') lijkt op het Hebreeuwse *shakan* (zelfde betekenis) waarvan *shekina* is afgeleid (Gods aanwezigheid bij Zijn volk). Vgl. Jes. 4:2-6 (**Lezen**, HSV 1057).

- Het lijkt er op dat hier sprake is van een groep gelovigen die opgenomen worden in Gods hemelse heerlijkheid nog voordat dat het hemelse Jeruzalem uit de hemel neerdaalt.
- De uiteindelijke boodschap is dat de gelovigen die uit de grote verdrukking komen fysiek toegang hebben tot het hemelse heiligdom. Iets wat zij voor die tijd geestelijk al mochten hebben, net als wij > **Lezen:** Heb. 10:19-23 (HSV 1873) en Efe. 2:18-22 (HSV 1824).

7:16

- In 7:16 wordt beschreven wat er niet meer is, in 7:17 wat er wel is.
- Er is verwantschap met Jes. 49:8-13 te vinden (**Lezen**, HSV 1144). Dit heeft ook betrekking op de volken buiten Israël > Vgl. met Jes 49:1+6 (**Lezen**). Het accent in Openbaring ligt echter op Israël.
- *"geen honger of dorst"* > Was in het dorre en droge Midden-Oosten regelmatig sprake van.
- *"geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen"* > Vgl. met 16:9 (**Lezen**).

➤ 7:17

- *"het Lam, Dat in het midden van de troon is"* > De toegang tot God is door het Lam > **Lezen:** Heb. 4:14-16 (HSV 1867).
- *"zal hen weiden en geleiden..."* > Het Lam (als eerder een van hen zijnde) zal hen weiden. Vgl. met Ezech. 34:11-16 (**Lezen**, HSV 1364). Zie ook Joh. 10:11-16 en Ps. 23 (**Lezen**).
- *"levende waterbronnen"* > Vgl. met 21:6, 22:1+17 (**Lezen**) > Levendmakende werking door kracht van heilige geest gevoed door Gods Woord > **Lezen:** Joh. 7:37-38 (HSV 1680).
- *"En God zal alle tranen van hun ogen afwissen"* > Dit loopt vooruit op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde > **Lezen:** 21:4. Vgl. Jes. 25:8 (HSV 1095) en Jes. 60:18-22 (HSV 1165) (**Lezen**) > De smaad en verdrukking zal weg genomen worden.
- De universele boodschap is dat God de gelovigen eens zal verlossen; Hij zal dood, lijden en verdriet van hen wegnemen; zij zullen altijd bij Hem zijn; zij betreden een nieuwe werkelijkheid > *"Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan."* (21:4).