

Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 12 –

Openbaring 8

d.d. 08-10-2016

1. Samenvatting vorige keer

- In de hemel > 7:9-17 > De menigte die niemand tellen kan in de hemel > **Lezen:** 7:15.
- Te onderscheiden van de 144.000 die de eerstelingen zijn (wellicht hun bekeerlingen).
- "*uit alle naties, stammen, volken en talen*" > Vermoedelijk hoofdzakelijk gelovigen uit Israël, maar wellicht ook gelovigen uit de volken > **Lezen:** Gen. 15:5-6 (HSV 17) met Rom. 4:18-5:1 (HSV 1762)
- Hun hoop is het hemels Jeruzalem uit Opb. 21 > **Lezen:** 21:3, vgl. met Gal. 4:26 (HSV 1818) en Heb. 11:10 (HSV 1875) (**Lezen**).
- Zij kennen een dubbele verlossing: 1. Uit ballingschap en verdrukking & 2. Van zonden > **Lezen:** 7:14.
- Hun verblijf in de hemel (dag en nacht en met aanwezigheid van de tempel) is nog niet hun eindbestemming, dit is het hemels Jeruzalem in de situatie dat er geen dag en nacht en ook geen tempel meer is > **Lezen:** 21:22-23.

2. Het 7^e zegel uitlopend in 7 bazuinen (8:1-4)

- **Lezen:** 8:1-4 > Nog steeds in de hemel.
- Het openen van het 7^e zegel loopt uit op het blazen van 7 bazuinen.
- De 7 zegels hielden verband met de vooraankondiging van Christus' Koningschap in 5:5 (**Lezen**). Wij zouden de gebeurtenissen kunnen zien als voortekenen van de dag des HEEREN.
- Het blazen van de 7 bazuinen leidt tot het uitroepen van Christus' Koningschap in 11:15 (**Lezen**). Het luidt de dag des HEEREN in (en de komst van Christus' Koningschap) > **Lezen:** Joël 2:1-2 (HSV 1437).

- **8:1**
 - De stilte is een tijd van voorbereiding waarin de gebeurtenissen van 8:2-4 plaats vinden. Zie voor de aard van de gebeurtenissen Sef. 1:14-18 (**Lezen**, HSV 1491) en Zach. 2:10-13 (**Lezen**, HSV 1503).

- **8:2**
 - "*de zeven engelen die voor God stonden*" > Dit zijn waarschijnlijk dezelfde als de zeven geesten (Heb. 1:7) in 1:4, 4:5 en 5:6 (**Lezen**). Zij worden ook wel herkend als de aartsengelen (nl. de voornaamste engelen die voortdurend voor het aangezicht van God zijn, zoals Gabriël {'*Held van God*'} en Michaël {'*Wie is gelijk aan God*'}).
 - "*die voor God stonden*" > Vgl. met 15:6 (**Lezen**), daar zien wij dat dit tegelijkertijd ook in de hemelse tempel is.
 - "*zeven bazuinen*" > Als teken van Gods oordelen over de aarde, maar ook als teken dat Christus het Koningschap zal ontvangen.

- **8:3**
 - "*gouden wierookvat*" > Was bedoeld om hierin wierook ter aanbidding van God te branden. Goud ziet op Zijn heiligheid. Zie echter het gebruik in vers 5 (**Lezen**).
 - De gebeden van de gelovigen worden op het reukofferaltaar geofferd terwijl hier veel reukwerk bij wordt gevoegd > Het doel is om de gebeden van de gelovigen aangenaam voor God te laten zijn > Vgl. met Rom. 8:26-28 (**Lezen**, HSV 1767).
 - Voor de inhoud van de gebeden, zie 6:10 (**Lezen**). Zie ook Ps. 141:1-2+7-10 (**Lezen**, HSV 946).

- **8:4**
 - Wij zien dat het gebed aangenomen wordt, dit betekent nog niet dat de gelovigen leed bespaard blijft > Bijv. Abel: God sloeg acht op zijn offer, maar toch werd hij later omgebracht door Kaïn. Vgl. met Rom. 8:31-39 (**Lezen**, HSV 1768). Voor ons geldt dat wij de zekerheid van Gods vrede hebben en dat onze harten en gedachten in Christus Jezus behoed worden.

3. Oordeel over de aarde (8:5-6)

➤ 8:5

- Feitelijk worden wij al in 8:5 meegenomen naar de aarde (i.p.v. 8:7). Dit aardse gedeelte loopt door tot 11:14 (2^e Wee).
- De gebeden opgestegen naar de hemel, leiden tot een krachtige reactie van God > **Lezen:** Ps. 18:3-9 + 47-51 (HSV 797).
- Letterlijk: "*hij vulde het uit het vuur*" > Vermoedelijk vurige kolen.
- Vgl. Ezech. 10:1-4 (HSV 1319) (**Lezen**) {*ten positieve*} en Deut. 32:22-25 (HSV 306) en Amos 1:4,7,10,12 +2:5 (HSV 1444) (**Lezen**) {*ten negatieve*}. Het treft het ongelovige Israël en de hen omringende volken. Wat betreft de gelovigen > **Lezen:** 7:3. Vgl. met Mat. 10:28-36 (HSV 1543) (**Lezen**) > Niet in onze tijd vervuld, maar in sommige landen wel herkenbaar! Denk bij de uitwerking van het vuur aan Daniël zijn vrienden (Dan. 3).
- "*en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving*" > Vgl. 4:5, 11:19, 16:17-21 (**Lezen**). Zie ook Ex. 19:18-25 (HSV 106) (**Lezen**) > De zondige en goddeloze zal in Gods aanwezigheid niet kunnen blijven bestaan > In de dag des HEEREN zal de aarde (met name het MO) hiervan gezuiverd worden.

➤ 8:6

- De engelen maken zich gereed > Er is sprake van een weloverwogen voorbereide daad die in orde en met zekere rust geschiedt.
- De oordelen worden door God zeventvoudig vergolden > **Lezen:** Ps. 79:10-13 (HSV 876).
- Bazuinen dienden voor aankondiging van 1. *Oordeel*, 2. *Verlossing* en 3. *Het begin van de regering van een nieuwe koning* > In 11:15-18 (**Lezen**) vinden wij alle drie elementen terug.

4. De 1^e 4 Bazuinen (8:7-13)

- De 1^e 4 bazuinen betreffen natuurverschijnselen. Zij worden bedoeld in 7:3 (**Lezen**).
- Bazuin 5 en 6 betreffen bovennatuurlijke verschijnselen, zij vormen de 1^e 2 Weeën.
- Bij Bazuin 7 gaan wij weer naar de hemel waar Christus' Koningschap uitgeroepen wordt.
- Gods antwoord op de gebeden van de heiligen strekt zich uit van 8:5-11:19 > Vgl. 8:5 met 11:19, zie ook 11:18 (**Lezen**) > Gods antwoord is dat Hij uiteindelijk Zelf verschijnt > Dit zien wij ook in de Psalmen > Na ellende in Psalm 140-143, volgt er hoop en verwachting in Psalm 144 en verlossing in Psalm 145 en 146 > **Lezen:** Ps. 146 (HSV 952).
- Wij leven niet in grote verdrukking, maar wel in een wereld die beheerst wordt door het kwaad. Wij leven – net als in Psalm 144 – tussen leugen en hoop > **Lezen:** Ps. 144:3-4+7-8+11 en Filip. 3:20-21 (HSV 1833).
- **De 1^e Bazuin (8:7) > Hagel, vuur en bloed uit de hemel**
 - Hagel & bloed doen denken aan de 7^e en 1^e plaag in Egypte. Het gebied kende roodkleurige regen van het zand. Maar het kan hier ook het bloed van vogels e.d. zijn. 'Vuur' moet hier onderscheiden worden van '*bliksem*' (zie 8:5). *Vuur* is een teken van oordeel. Vgl. Ezech. 38:22-23 (HSV 1371) (**Lezen**).
 - De gevolgen zijn catastrofaal > 3^e deel van bomen en gras wordt vernietigd > denk aan de zuurstofvoorziening > er is echter begrenzing aan het oordeel, vgl. 9:4 (**Lezen**).
 - Vgl. met 6:8 (4^e deel) (**Lezen**). De oordelen worden steeds zwaarder > In Zach. 13:8 is zelfs sprake van 2/3^e deel dat uitgeroeid wordt.
 - Bij de eerste vier bazuinen gaat het steeds om een 3^e deel.
- **De 2^e Bazuin (8:8-9) > Iets als een brandende berg valt in de zee**
 - Een brandend voorwerp zo groot als een berg valt in het water (vgl. met 8:11, het is geen ster, komeet of wat dan ook). Een 3^e deel van het water verandert in bloed (zie 1^e plaag Egypte, maar ook 11:6 en 16:4 (**Lezen**)). Ook dit geeft ongekende rampen. Het lijkt op de gevolgen van een vulkaanuitbarsting. De zee is overigens de Middellandse Zee.