

DE WERELD VAN SETH

Gen. 5 is verbonden aan Gen. 4 en een gedeelte van Gen. 6. Die bepalen ons bij de voortijd, welke ons bepaalt bij de mens in de eerste 2000 jaar, die er ligt tussen de tijd van Adam en de zondvloed in de dagen van Noach.

Gen.5: 1-32:

Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods; man en vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hen „mens”, ten dage, dat zij geschapen werden. Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij (een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Seth. En de dagen van Adam, nadat hij Seth verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar, en hij stierf.

Toen Seth honderd vijf jaar geleefd had, verwekte hij Enos. En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderd zeven jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd twaalf jaar, en hij stierf.

Toen Enos negentig jaar geleefd had, verwekte hij Kenan. En Enos leefde, nadat hij Kenan verwekt had, achthonderd vijftien jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd vijf jaar, en hij stierf.

Toen Kenan zeventig jaar geleefd had, verwekte hij Mahalalel. En Kenan leefde, nadat hij Mahalalel verwekt had, achthonderd veertig jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd tien jaar; en hij stierf.

Toen Mahalalel vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Jered. En Mahalalel leefde, nadat hij Jered verwekt had, achthonderd dertig jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalalel achthonderd vijfennegentig jaar, en hij stierf.

Toen Jered honderd tweeënzestig jaar geleefd had, verwekte hij Henoch. En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd tweeënzestig jaar, en hij stierf.

Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

Toen Metuselach honderd zevenentachtig jaar geleefd had, verwekte hij Lamech. En Metuselach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderd tweeëntachtig jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Metuselach negenhonderd negenenzestig jaar, en hij stierf.

Toen Lamech honderd tweeëntachtig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon, en gaf hem de naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem, die de HERE vervloekt heeft. En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderd vijfennegentig jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zevenenzeventig jaar; en hij stierf.

Toen Noach vijfhonderd jaar oud geworden was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafet.

We staan stil bij de wereld van Seth. Die werelden van Kaïn en Seth bestonden naast elkaar. We weten één ding, als we dit geslachtregister van Adam hier lezen, dat we echter Kaïn hierin niet tegenkomen. Hij bevindt zich niet meer in de lijn van Gods zaad. Hij is ook niet van Gods zaad. Het N.T. zegt d.m.v. Johannes in zijn 1^e brief, dat Kaïn uit den Boze was, en dat was zijn eigen keus, dat was de keus van heel het geslacht van Kaïn. Dat geslacht kun je vinden in Gen.4: 17-26. In 1Kron.1: 4 wordt het geslacht van Adam ook genoemd, maar Kaïn komt hier niet in voor. Ook in de geslachtsregisters in Math. 1 en Luk. 3, komt Kaïn niet voor.

Gen. 5 eindigt met de persoon van Noach. Je bent al gauw geneigd om zo'n geslachtsregister over te slaan. Wat heeft het nu voor zin om daarbij stil te staan, daar zit toch geen enkele boodschap in? Toch is het belangrijk, dat zullen we in het vervolg wel zien. Want Gen. 5 vertelt ons veel over de wereld van Seth, een wereld waarin ook Kaïn en zijn geslacht leefde.

Het is daarom belangrijk, dat je in het laatste vers, kunt lezen: ***Toen Noach 500 jaar geworden was, verwekte hij Sem, Cham en Jafeth.***

Noach leefde ruim voor de zondvloed, minimaal 500 jaar.

In Gen.6: 11 krijgen we nauwkeurig inzage hoe lang Noach voor de zondvloed geleefd heeft, nl. 600 jaar.

In Math. 24:37-39 lees je het volgende: ***Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in (die) dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.***

De Heere Jezus vergelijkt dus de tijd van Noach voor de zondvloed, met de tijd waarin Hij Zelf wederkomt. Dat is niet een tijd van een paar jaar geweest, nee dat is een hele periode geweest. De Heer noemt de tijd van Noach en die tijd waarin hij leefde voor de zondvloed, totaal 600 jaar. Deze periode zal zich voltrekken voordat de Heere Jezus wederkomt.

Er is een duidelijke parallel te trekken, tussen de tijd van Kaïn en Seth en de wereld die er zal zijn, voordat Christus wederkomt. De vader van Noach was Lamech, hij stierf voordat de zondvloed kwam. Zijn leeftijd valt op, want in vers 31 staat:

Zo waren al de dagen van Lamech zeventienhonderd zeventig jaar, en hij stierf.

777 jaar en hij stierf. Dat is wel bijzonder. Wij vinden het ook altijd bijzonder, als we in de bijbel iets tegenkomen met het getal 666. Dat valt ook gelijk op, maar 777 moet dan ook opvallen, net zoals 888 ook opvalt. Als je naam van Christus, de Messias in het Hebreeuws en in het grieks leest, en je kijkt naar de getalswaarde van de naam Messias, dan is dat; 888.

“8” Is het getal van het nieuwe begin. Met de komst van de Messias is er ook een nieuw begin. Maar 777 zegt ook iets. Helemaal als Lamech 777 jaar leefde en dat hij daarna stierf. Want 777 dat zijn 3 zevens achter elkaar en het getal “7” is het getal van de volheid. Als er dan 3 zevens op een rij staan, dan wordt bijzonder benadrukt dat de tijd vol is.

Als je kijkt naar Lamech's grootvader, dat was Henoeh en Henoeh betekent “onderwijs of lering”. Net zo goed als bij Lamech het getal 7 wordt benadrukt, wordt 7 ook benadrukt bij Henoeh. Dat lees je in de brief van Judas, de broeder van Jacobus vers 14 en 15b:

Ook over hen heeft Henoeh, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle

godelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Het bijzondere is dat hij de 7e vanaf Adam is. In Gen.5: 23 kunnen we zien hoelang Henoch leefde, 365 jaar oud en hij werd opgenomen. Henoch maakt duidelijk de tijd vol, want 365 jaar spreekt ons van een cirkel van tijd. In onze tijd gaan er 365 dagen in een jaar. En hij is de 7e dat spreekt van volheid, van volheid des tijds.

In Judas lezen we dat Henoch een profeet was, een dienstknecht van God. We ontdekken in de bijbel, dat een profeet niet zozeer iemand is die over de toekomst profeteert, maar dat hij ook Gods boodschap brengt, hij was een prediker. Als je over dit geslachtsregister leest, dan ontdek je dat het allemaal predikers waren. Het was een heel geslacht van diestknechten van God, die allemaal een opdracht hadden, om van God te getuigen, om mensen te waarschuwen.

We hebben gezien dat Judas zo spreekt, dat Henoch een boodschap verkondigde. Hier in Gen.5 lees je niet over de boodschap van Henoch, maar in Judas lezen we hier wel over die boodschap n.l. ***zie de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die ze goddeloos bedreven hebben, voor al de harde taal die de zondaren tegen Hem gesproken hebben.***

Dit was de situatie in de dagen van Henoch, Noach en Lamech. Het is niet zo verwonderlijk, dat Judas Henoch aanhaalt, waar het over gaat dat die mensen God kennen, maar van God afgeweken zijn en de weg van Kaïn zijn opgegaan Judas 11:

wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het van een Korach ten onder gegaan.

Zij deden dat door het bouwen van een stad. Eigenlijk, het wegnemen van de gevolgen van de vloek, die op de aardbodem rustte en het wegnemen van de dood die over de schepping gekomen was, om dat geheel te compenseren. Er zorg voor te dragen, dat de mens a.h.w. als God kon zijn en zo God ook helemaal niet meer denkt nodig te hebben. Helemaal zelf kan voorzien in zijn eigen behoefte, dat is de weg van Kaïn.

Wee! , want ze zijn de weg van Kaïn opgegaan. Kaïn zijn geslacht, die maakte van de wereld, niet een wereld zoals Lamech, de vader van Noach, die hier getuigt in Gen.5: 28,29 Toen Lamech honderd tweeëntachtig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon, en gaf hem de naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem, die de HERE vervloekt heeft.

Het was in het geslacht van Lamech en dat van Seth een zwoegen, een moeitevolle arbeid. Zij wisten dat God de aardebodem vervloekt had, daar werden ze dagelijks mee geconfronteerd. In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen in het bewerken van de aardbodem. Maar dat was in de maatschappij van Kaïn helemaal naar de achtergrond gedreven.

De mens uit de dagen van Kaïn, die kenden luxe, die kenden eigenlijk de zelfde luxe, die wij tegenwoordig net zo kennen. We moeten met z'n allen vreugde bedrijven, dat we moeten feesten. In feite is dat de weg van Kaïn. Zo lees je in Judas vers 11 het volgende:

Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Dezen zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen, zij, die zonder schroom tezamen feesten om zichzelf te

weiden; wolken, die geen water geven, daar zij door winden voorbijgejaagd worden; bomen, die in de late herfst geen vrucht geven; tweemaal gestorven zijn zij en onworteld;

Dat zijn dus gelovigen die afgeweken zijn, hetzij om geld, hetzij omdat zij net als Korach, zich geestelijk wat gingen verbeelden. Korach heeft ook, als je dat nagaat in de bijbel, zich tegenover Mozes gesteld. Dat deed Kaïn ook, die stelde zich tegenover Abel, omdat hij niet innerlijk wilde knielen voor God.

Ze hebben de verleiding van een Bileamsloon gehad en daarvoor bezweken of in verzet gegaan net als Korach. Dat zijn mensen in de samenkomsten, want dit zijn schandvlekken in de liefde maaltijden, ze doen zich heel geestelijk voor, maar zonder God en een eigen weg gegaan, de weg van Kaïn, dat wordt hier benadrukt.

Henoch, die dus profeteerde en hiervoor waarschuwde en dat heel zijn levenlang mocht prediken zijn leven lang van 365 jaar. Hij was de 7e van Adam en leefde 365 jaar. Deze getallen spreken ervan dat de tijd vol was, de ongerechtigheid was tot volheid gekomen.

Dat dit niet zo eindeloos kon voortduren en dat God er een eind aan zou maken. Dat profeteerde hij ook door het geven van de naam aan zijn zoon, Methusalach. Dit is ook weer een bijzondere naam, want die betekent: bij zijn dood zal het zijn. Als Henoch als profeet zegt: deze tijd zal vol raken en in de volheid des tijds zal de Heer komen en over allen de vierschaar spannen. (HSV; het oordeel vellen).

Deze profetie kwam ook exact uit, want Noach was 600 jaar toen de zondvloed kwam. **Gen.7: 6 *En Noach was zeshonderd jaar oud, toen de watervloed over de aarde kwam.***

“6” Is het getal van de mens. Toen voor Noach het jaar 600 kwam, was het getal van de mens vol.

Op dat moment leefde zijn grootvader Methusalach nog. Methusalach was 187 jaar toen Lamech geboren werd. Lamech was 182 toen Noach geboren werd en Noach was 600 jaar oud toen de zondvloed kwam. $187+182+600$ jaar is 969, dat was de leeftijd van Methusalach toen hij stierf. (Gen.5: 25).

Henoch had geprofeteerd; bij zijn dood zal het zijn, toen hij stierf kwam de zondvloed. Dat is een bijzondere profetie, die daar ligt in de naam; Methusalach. Als je naar deze leeftijden kijkt, in dat geslacht van Seth, die hier worden genoemd en dezen werden niet alleen genoemd, maar je leest continu, dat er van allerlei kanten zonen en dochters geboren werden, maar alleen deze werden bij name genoemd, met de namen van de zonen van Noach.

Dan vindt de zondvloed plaats, waarbij de tsunamie in India, in het niet valt. Daarin zag je hoe zo'n vloedgolf van een paar meter hoog, duizende slachtoffers maakte.

We moeten ons voorstellen, wat de zondvloed is geweest, toen het opeens begon te regenen, wat de mens nog niet eerder hadden meegemaakt, de mens komt erbij om. Dit was voorzien door Henoch. Hij heeft, die wereld van Kaïn en ook de wereld van Seth, heel die twee geslachtlijnen daar voor gewaarschuwd.

De leeftijd van Methusalem was dus profetisch, zelfs onder gelovigen was het bekend, dat men kon kijken naar die man en dat duurde 969 jaar, dan zou dat oordeel komen. Bijzonder is dat deze mens in wiens dood het signaal gegeven was van oordeel. Methusalem leefde langer dan enig ander mens ooit.

Hierin zie je nu Gods lankmoedigheid, dat Hij een lankmoedig God is. God wachtte met het oordeel. Langzaam kwam Hij tot toorn, dat is ook wat het woord lankmoedigheid uitdrukt.

Laten we Judas 14 en 15 eens lezen;

Ook over hen heeft Henoeh, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Kijken we nu naar Gen. 6,7 en 8 dan lees je daar helemaal niets over. Toch weten we dat Henoeh een boodschap had in die dagen, waarin hij leefde en die van Noach.

Deze boodschap had wel degelijk te maken met de zondvloed. Je ontdekt dat Judas in deze brief, deze boodschap van Henoeh gebruikt, dan heeft Judas het eigenlijk niet over het verleden alleen. Hij heeft het over de toekomst en zoals hij verwachtte in de nabije toekomst dat Christus zou wederkomen op aarde. Hij gebruikt die geschiedenis van de zondvloed, als een type omdat dat spreekt van een toekomstig oordeel, bij de komst des Heeren.

Judas legt die parallel, want hij vergelijkt de goddeloze dagen van Henoeh, Methusalem, Lamech en Noach, met de goddeloze dagen uit zijn eigen tijd, die lijken op de dagen van het einde, zoals Christus ook zegt in Mattheus 24: ***dat de dagen zoals ze waren in de dagen van Noach, zo zullen ze ook zijn in de dagen voordat Hij komt.***

Is de komst des Heeren dan iets nieuws, nee dat is niet een boodschap die je later in de bijbel vindt, die boodschap over de komst des Heeren is al zo oud vanaf Adam. Adam wist dat, ga maar in het geslachtsregister van Gen. 5 na, Adam en Noach's leeftijd hebben elkaar overlapt, want nota bene het laatste gedeelte van Adam's leven, heeft Henoeh nog meegemaakt. Adam kan best onder het gehoor van Henoeh zijn geweest. Want deze 308 jaar loopt parallel met de laatste 308 jaar van Adam.

Daarom moet Adam deze prediking van Henoeh, die staat opgetekend in Judas, hebben gehoord, over de komst van de Heer: ***Zie de Heere is gekomen met zijn heilige 10 duizenden om over hen de vierschaar te spannen.***

Hij moet ook begrepen hebben, wat de betekenis van de naam Methusalem is, want ook hij heeft meegemaakt, dat Methusalem werd geboren en dat Henoeh zo profetisch deze naam aan hem gaf.

Het is dus niet zoals vaak wordt gedacht, dat de Heere de mensheid pas gaat oordelen aan het eind van de 1000 jaar, in het laatste oordeel, maar dat er ook een oordeel is als Christus wederkomt. Daar geloofde zelfs Henoeh in, dat profeteerde hij zelfs, daar waarschuwde hij de mensen ook voor.

Lamech gaf ook een naam aan zijn zoon, die betekenisvol is want dat lezen we in Gen. 5: 28: ***Toen Lamech honderd tweeëntachtig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon, en gaf hem de naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem, die de HERE vervloekt heeft.***

De naam Noach is afgeleid van Nuach, dat betekent tot rust komen. Het begon in de wereld te spoken. Met Noach is er rust gekomen, God greep in. Dat woord tot rust komen vind je ook in Gen.8: 4 waar je leest over de ark. Daar heeft de NBG vertaald met vastzitten van de ark op de berg Ararat. In de S.V. lees je: de ark rustte in de 7e maand op de berg. In Ex.20: 11: ***Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.***

Daar heeft de NBG vertaald met rusten.

Lamech verlangde naar die rust, want hij gaf zijn zoon de naam Noach, hij verklaarde ook die naam bij Noach's geboorte, vers 29:

Toen Lamech honderd tweeëntachtig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon, en gaf hem de naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem, die de HERE vervloekt heeft.

Er was heel veel onrust in die dagen, dat lees je in Gen.6: 11-12 *De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.*

Er was veel geweld, de Heere moest wel ingrijpen. Er was er maar één over vers 9. Alleen Noach en zijn kleine gezin, Die diende de Heer nog. Noach was rechtvaardig en onderscheidde zich van die wereld met al het geweld, goddeloze werken en harde taal, zegt Henoch. Men was van God los, maar Noach niet, hij wandelde met God, hij was een onberispelijk man, onder zijn tijdgenoten. Noach was een uitzondering, hij was ook een prediker, net zoals Henoch als Methusalem, als deze Lamech. Zijn tijdgenoten namen zijn prediking niet aan, zij verwierpen Gods boodschap.

Zo ziet die wereld van Kaïn en die wereld van Henoch eruit en je volgt die 2 geslachtlijnen vanaf Adam, tot in die dagen van Henoch, Methusalem, Lamech en Noach Als je toen geleefd had zou je al gauw de weg kwijt raken. Als je in die dagen geleefd had en er werd gesproken over Henoch, die wandelde met God. Maar er is ook nog een andere een Henoch, dat was de zoon van Kaïn. Kaïn die kreeg een zoon en hij noemt hem Henoch, wat betekent;onderwijs, maar dat was wel een heel ander onderwijs, dan het onderwijs wat we horen van de nakomeling van Seth.

Kaïn die bouwt zijn stad en die noemt hij naar zijn zoon Henoch. Dat kezen we in Gen.4: 17 ***En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch; daarna werd hij de stichter van een stad en hij noemde deze stad naar zijn zoon Henoch.***

Die stad heette Henoch. Als je op aarde zou zijn in die dagen en je zou het hebben over het onderwijs van Henoch, dan worden ze allebei hetzelfde genoemd. Het vreemde is als er een Jered is in het geslacht van Seth en Jered was de vader van Henoch. Maar als er een Jered is in dat geslachtsregister van Seth, dan is er een Hired in het geslachtsregister van Kaïn. Gen.4:18: ***En aan Henoch werd Irad geboren en Irad verwekte Mechujaël, en Mechujaël verwekte Metusaël, en Metusaël verwekte Lamech.***

Jered en Irad, in onze taal zijn dat nog verschillende woorden. In het Hebreeuws schelen die namen maar één letter van elkaar. Beide krijgen ook allebei kinderen en als je dat hele rijtje leest, dan krijg je bijna net zo'n rijtje namen kwa klank en kwa schrijfwijze als in het geslacht van Seth want in het geslacht van Seth lees je over Jered over Henoch over Methusalem en Lamech. We zien, het lijkt sprekend op elkaar. Wat ook zo verwonderlijk is dat, bij Lamech beiden precies hetzelfde heten, dat in al die twee levens de zevens een hoofdrol spelen, want we lezen bij die ene Lamech 777 jaar oud werd. Je leest over Lamech in het geslachtsregister van Kaïn in Gen.4: 24: ***want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zevenenzeventig maal!***

Als al deze gegevens niet in de bijbel genoteerd stonden en iemand zou je zeggen over die dagen; die man vertelt mij een sprookje, dat kan niet waar zijn, dat het ene geslacht zo sterk

lijkt op het andere geslacht. Als je niet goed zou oppassen dan zou je je al gauw vergissen, over welke Lamech hebben we het. Over welke Henoeh en over welke Methusalem hebben we het. Dat is nou altijd de tactiek van de satan, dat is zijn dooreen werpen altijd. Hij is de grote diabolos, de dooreenwerper, hij is er altijd om ervoor te zorgen, dat waarheid en leugen zo met elkaar worden vermengd dat de leugen sprekend lijkt op de waarheid. Satan aapt alles zorgvuldig na.

Het een is het koren, het brood des levens, het andere is het onkruid. Als je ook de gelijkenis leest, die de Heere Jezus laat zien, dat daar ook een vijandig mens is in die gelijkenis, van het onkruid in de akker. Dan vragen die dienstknechten, hoe dat onkruid nou in die akker gevonden kon worden en je maakt een studie van dat onkruid in het grieks, dan is dat onkruid wat sprekend lijkt op echt koren. Als je dan dat onkruidzaad ziet opkomen of je ziet de graankorrel in de aarde ontkiemen en opkomen, dan kan je het verschil bijna niet zien.

Zolang het aan het groeien is ziet het er hetzelfde uit. Daarom zegt ook de heer tegen die dienstknechten, die dat onkruid er tussen uit willen halen; je zou misschien het echte koren uittrekken, doe dat maar niet, wacht maar tot de oogst.

Bij de oogst ontpopt zich het grote verschil, want de korenaren zijn allemaal mooi geel en het onkruid is opeens zwart. De foute graankorrel die tevoorschijn komt is niet mooi geel maar is een soort zwarte vrucht. Daarom zie je opeens in die korenvelden de zwarte punten zitten, waar het onkruid zichtbaar wordt.

Zo is het ook in de wereld van vandaag. Alles lijkt het één en het zelfde. Want de kinderen Gods leven in deze wereld, ook zijn ze niet van deze wereld maar ze zijn wel in deze wereld. Je ziet vaak het verschil niet want iedereen is humaan, iedereen heeft wat voor elkaar over en dat wordt ook gepredikt. Als er ergens een ramp is in de wereld, dan zie je ook dat de mens goed genoeg is om te geven.

Je ziet vaak helemaal geen onderscheid, het is een en dezelfde wereld en toch het is niet allemaal de waarheid die gepredikt wordt. In principe is het 180 graden andersom. Als je doorgaat over wat men zegt en wat men predikt, dan pas ontdek je als je daar scherp naar luistert, dat er wel degelijk onderscheid is.

Want de 7e vanaf Adam in de geslachtslijn van Seth is Henoeh. Henoeh predikt; ***Zie de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen.***

Maar wat zegt de 7e uit het geslachtsregister van Kaïn, dat is lamech die predikt het volgende in Gen.4:23:

En Lamech zeide tot zijn vrouwen: Ada en Silla, hoort naar mijn stem; vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonde, een knaap om mijn striem; want Kaïn wordt zeventvoudig gewroken, maar Lamech zevenenzeventig maal.

Lamech heeft een heel andere prediking, die heeft een prediking over zijn eigen kracht, eigen ik, die houdt met God helemaal geen rekening, die vertrouwt op eigen kracht.

Hij minacht zelfs nog de genade, die aan Kaïn door God was gegeven. Want Kaïn was wel degelijk bang. Hij nu zei; ieder die mij haat zal mij doden en toen heeft de Heere hem een teken gegeven. God heeft hem gezegd; als iemand zich vergrijpt aan Kaïn, dan zal dat zeventvoudig gewroken worden.

Daar steekt deze Lamech totaal de draak mee, met die genade die God aan Kaïn gaf. Kaïn wordt zeventvoudig gewroken, maar Lamech 77 maal en daar spreekt hoogmoed uit. Lamech rekent op zijn eigen kunnen, in plaats van dat hij voor God wil buigen. Daarentegen staat in

Gen.5:22 *En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.* Henoch de 7e van Adam in de lijn van Seth wandelde met God.

300 jaar is 3x100. Het getal 3 is het getal van de eenheid, van Gods eenheid, van Vader, Zoon en Heilige Geest. Het spreekt van een vertrouwen op Gods kracht. Hier spreekt geen hoogmoed uit maar juist nederigheid. Het spreekt van een zich overgeven aan God.

Gods Woord serieus nemen en daarop ingaan en die bewaren. De Heere Jezus zegt in Joh.14: 21-23:

Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem: Here, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Als je met het Woord van God leeft, zoals Henoch leefde en ook het hele geslacht van Henoch, met Gods Woord leefde, dan zal de Heere Zichzelf aan je openbaren, ook Zijn liefde aan je openbaren. Dat is iets geweldigs. Aan de wereld openbaart God Zich niet. Hij openbaart Zich aan degenen die Hem liefhebben, die leven bij Zijn Woord.

Dan is er de belofte, dat Hij dat openbaart in zijn hart, dat de Vader hem zal liefhebben en dat de Vader en de Zoon tot hem komen en bij hem wonen. Dat doet de Vader door de Heilige Geest. Zo is er de drieenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, het getal 3. Dat kenmerkte het leven van Henoch, 300 jaar wandelde hij met God.

Zo mogen wij ook heel ons leven wandelen met God, beleven dat God ons lief heeft. God Die Zich aan ons openbaart en bij ons woont. AMEN.