

# Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 22 –

## Openbaring 14

d.d. 03-03-2018

### Opzet

1. Samenvatting vorige keer;
2. Het begrip aarde;
3. De drie engelen met hun boodschap (14:6-13).

### 1. Samenvatting vorige keer

- **Openbaring 13:11-18 > Het beest uit de aarde (op de aarde)**
  - Het beest uit de aarde is de valse profeet die op Christus en Elia wil lijken;
  - Hij vormt samen met het eerste beest en de draak een drie-eenheid en krijgt kracht van hen;
  - Het is zijn doel de mensen te misleiden met tekenen tot geloof in het beest en de draak;
  - Hij laat een beeld tot leven komen wat of straffe van de dood aanbeden moet worden;
  - Hij chanteert de mensheid met een teken dat hen het beest toe-eigent.
- **Openbaring 14:1-5 > Het Lam op de berg Sion (in de hemel)**
  - In dit gedeelte vinden wij heel veel tegenstellingen ten opzichte van het vorige gedeelte;
  - De verzen zien op de toekomst wanneer het Lam overwonnen heeft;
  - Wij vinden de eerstelingen onder de verlost en in een verheerlijkte positie;
  - De berg Sion ziet op Gods definitieve overwinning en verlossing; het is een wereld vol gerechtigheid > **Lezen:** 14:2-3+5.

### 2. Het begrip aarde

- In de Bijbel zijn er verschillende begrippen die *wereld*, *aarde* en *land* aanduiden. Wij beperken ons tot de belangrijkste woorden in het Grieks;
- De volgende woorden komen wij tegen in het Grieks:
  - **Kosmos** (Strong's 2889);
  - **Oikoumene** (Strong's 3625);
  - **Ge** (Strong's 1093).
- **Kosmos (Strong's 2889) >**
  - Afgeleid van 'komizo', betekent: *verzorgen* (de wereld is de plaats waar God de mensheid verzorgt);
  - Doorgaans: *het heelal* (**Lezen:** Mat. 24:21), *de wereld (de aarde)* (**Lezen:** Mat. 4:8), *de wereld met zijn bewoners* (**Lezen:** Joh. 16:28), *de mensheid* (**Lezen:** Joh. 12:19);
  - Maar ook kent het bijzondere en minder voorkomende betekenissen > **Lezen:** 1 Pet. 3:3 ('sieraad'), Jak. 3:6 en 2 Pet. 2:4-5;
  - Het kan soms zelfs in zekere zin relateren aan een tijdperk > **Lezen:** Efe. 2:2 (*aion tou kosmos*). Maar ook kan het duiden op de 'wereldse moraal' > **Lezen:** 1 Kor. 1:20 + 2 Kor. 7:10;
  - In Openbaring slechts 3x > **Lezen:** Opb. 11:15, 13:8, 17:8;
  - **Conclusie:** Het begrip *kosmos* kent verschillende nuances in betekenis welke vanuit de context afgeleid dienen te worden.
- **Oikoumene (Strong's 3625) >**
  - Afgeleid van 'oikeo', betekent: *wonen*;
  - Globale betekenis: 'de bewoonde wereld';
  - Echter ook dit woord kent nuances in de betekenis > **Lezen:** Lukas 2:1 (*Palestina*), Hand. 11:28 (*Judea*), Hand. 17:6 (*Romeinse Rijk*), Mat. 24:14 (*de bewoonde wereld*), vgl. met Rom. 10:18 (aarde = *ge*, wereld = *oikoumene*, zie ook Ps. 19:5) en Heb. 2:5 (*de toekomstige wereld*);
  - In Openbaring 2x > **Lezen:** Opb. 3:10 (wereld = *oikoumene*, aarde = *ge*), 12:9 (wereld = *oikoumene*, aarde = *ge*);
  - **Conclusie:** Ook voor het begrip *oikoumene* geldt dat het verschillende nuances in betekenis kent welke vanuit de context afgeleid dienen te worden.

➤ **Ge (Strong's 1093) >**

- Doorgaans vertaald met 'aarde' en 'land'. Ook dit woord kent in verschillende nuances:
  - *Aarde waar vegetatie in wordt gepland* > **Lezen:** Mat. 13:5;
  - *De grond onder onze voeten* > **Lezen:** Mat. 15:35;
  - *Onderscheidend van de zee* > **Lezen:** Mar. 4:1;
  - *Onderscheidend van de hemel* > **Lezen:** Mat. 5:18;
  - *Een land, een regio of streek* > **Lezen:** Mat. 2:21, Mat. 4:15;
  - *De bewoonde wereld* > **Lezen:** Luk. 11:31;
  - *De wereld* > **Lezen:** Mat. 5:5.
- **Conclusie:** Ook voor het begrip *ge* geldt dat het verschillende nuances in betekenis kent welke vanuit de context afgeleid dienen te worden;
- In Openbaring in 68 verzen >
  - **Lezen:** 1:5 > Van de wereld (1<sup>e</sup> keer), vgl. met 21:24 (laatste keer);
  - **Lezen:** 1:7 > Eerder uitgelegd als Israël (nl. i.c.m. stammen), maar is een lastige > **Lezen:** 7:9, 11:9 en 14:6;
  - **Lezen:** 5:3 > De plaats waar (levende) mensen wonen;
  - **Lezen:** 10:5 > Aarde onderscheidend van de zee en de hemel;
  - **Lezen:** 12:16 > Beeldspraak
  - **Lezen:** 21:1 > Aarde als woonplaats van de mens in het universum;
  - "*hen die op de aarde wonen*" > Zij staan tegenover God en de heiligen die in de hemel zijn of de hemel toebehoren > **Lezen:** 6:10, 13:8, 17:2, 17:8. Dit is dan ook van toepassing op Opb. 13 > **Lezen:** 13:12 en 13:14;
  - Over het geheel genomen duidt 'ge' in Openbaring op een omvang die groter is dan enkel het land Israël.
- **Opmerkingen:**
  - Het echt goed vertalen van de grondtekst van de Bijbel vraagt grote kennis van het Hebreeuws en Grieks die alleen in een gedegen opleiding verkregen kan worden;
  - Het begrijpen van de Bijbel vraagt ook kennis van de historische en culturele context;
  - Het gebruik van naslag is onmisbaar om de Bijbels boodschap in al zijn nuances te verstaan (zonder dat is overigens de hoofdzaak wel te verstaan, maar blijft het een zwart/wit film);
  - Openbaring is in het Grieks vanuit Joods gedachtengoed geschreven. In het Joodse gedachtengoed gaat het meer om *de gebeurtenis* dan om *het proces*.

### 3. De drie engelen met hun boodschap (14:6-13)

- Deze verzen spelen zich op aarde af voor de tijd van 14:1-5, voor de wederkomst;
- Er treden drie engelen op:
  - I. Een engel met een eeuwig evangelie (14:6-7);
  - II. Een engel die het oordeel over Babel aankondigt (14:8);
  - III. Een engel die het oordeel over de aanbidders van het beest aankondigt (14:9-11).
- Wat was ook alweer de taak van de engelen? > **Lezen:** Heb. 1:7+14;
- **I. Een engel met een eeuwig evangelie (14:6-7):**
  - De engel vliegt in het '*hemelmidden*' en verkondigt zijn boodschap met een luide stem, zodat hij voor heel de wereldbevolking zichtbaar en hoorbaar is;
  - Zijn boodschap is gericht aan hen die op de aarde wonen (dus de vijanden van God) en aan elke andere natie, stam, taal en volk;
  - Hij heeft "*een eeuwig evangelie*" > Een boodschap (naast die van bijvoorbeeld het verlossend werk van Jezus Christus) die door tijden heen al bekend was, maar nu op het ultieme moment voor Christus' wederkomst herhaald wordt (enige keer dat *evangelie* in Openbaring voor komt);
  - De inhoud van dit eeuwig evangelie vinden wij in 14:7 (**Lezen**). Vgl. met Pred. 12:13-15, Opb. 20:12, Hand. 17:24-27, Rom. 1:20-22, Ps. 36:1-7, Opb. 16:9, 10:5-6 (**Lezen**);
  - Dit eeuwig evangelie bevat de minimale weg om tot God te komen. Het staat hier tegenover het aanbidden van het beest.

➤ **II. Een engel die het oordeel over Babel aankondigt (14:8):**

- Voor het eerst wordt er in Openbaring gesproken over Babylon (betekent: *verwarring*);
- Een volgende engel spreekt een profetie uit over Babylon, op de wijze zoals dat ook in Luk. 1:51 gebeurt (**Lezen**);
- Er wordt vooruit gegrepen op dat wat later in Openbaring staat > **Lezen**: 16:19 en 18:1+21;
- Er wordt terug gegrepen op de profeten > **Lezen**: Jes. 21:9 en Jer. 51:7-10;
- Babel staat tegenover het Sion en het hemelse Jeruzalem van 14:1 en 21:2 (**Lezen**);
- Babel wordt in Opb. 17 uitgebeeld als een dronken hoer > **Lezen**: 17:3-6;
- Vanuit het perspectief waarmee wij naar Openbaring kijken (de tijd is nabij op het moment van schrijven), de informatie uit Openbaring zelf en historische gegevens, lijkt Babel hier historisch gezien op Rome te duiden. Dit hoeft in de toekomst echter niet zo te zijn als Openbaring alsnog in vervulling gaat;
- Met Babylon bedoelde men Rome >
  - **Lezen**: 17:5 > De naam Babylon verhuld een verborgenheid, het is een pseudoniem voor een andere stad;
  - **Lezen**: 17:9-10 >
    - De bergen moeten hier letterlijk opgevat worden.
    - Rome is op zeven heuvels gebouwd;
    - Dat heuvels geen bergen zijn, gaat niet op. De Olijfberg is ook niet meer dan een heuvel. Denk ook aan de Grebbeberg en de Cauberg;
    - Het oudste deel van Rome werd het zeven-bergengebied (*septimontium*) genoemd;
    - Op oude munten werd de Romeinse godin Roma op zeven heuvelen afgebeeld.
  - **Lezen**: 18:17-19 > Rome was via de havenplaats Ostia verbonden met zee. Rome ligt hemelsbreed 20 km van zee. Een brandend Rome (18:8) is vanaf zee te zien. Het lot is hier overigens vergelijkbaar met dat van Sodom en Gomorra;
  - **Lezen**: 18:2 > In de tijd van Johannes was Babylon geen aanzienlijke plaats meer. Dit was Rome echter wel. In Paulus' bediening speelt de verkondiging van het evangelie in Rome een belangrijke rol > **Lezen**: Hand. 19:21 en 23:11;
  - Rome was een geestelijk Babylon > Er was sprake van afgoderij, de keizer werd als God vereerd, rijkdom en decadentie, bacchanalen, seksuele losbandigheid en vervolgingen van gelovigen > **Lezen**: 17:6, 18:3, 18:15 en 18:24.
- Zal Rome in de toekomst een nieuw geestelijk Babylon worden > Daar gaat het hier niet om. Het gaat in het Joodse denken niet om het proces, maar om de gebeurtenis. Het gaat hier om wat Rome en Babel representeren: Vijandigheid tegenover God en Zijn heiligen. Dit kan in de toekomst iedere andere willekeurige wereldstad zijn;
- Wat betekent 14:8b (**Lezen**)? Letterlijk staat er: *“de wijn van het opbruisen van haar hoererij”*. Babel/Rome is als een hoer die haar klanten met wijn bedwelmt en verleidt. De hoererij is afgoderij: het aanbidden van de draak en het beest en het dragen van het teken van het beest (vgl. 14:9, **Lezen**).

➤ **III. Een engel die het oordeel over de aanbidder van het beest aankondigt (14:9-11):**

- Er wordt nu gesproken tegen de nalopers van de vrouw en de twee beesten: Als zij het beeld blijven aanbidden en het merkteken aannemen treft hen oordeel;
- Het drinken van de wijn van de hoer, heeft tot gevolg dat men van Gods toorn drinkt > **Lezen**: 14:19-20;
- De toorn van God is (letterlijk) *‘gemengd ongemengd’*, het is met kruiden aangemaakt wat de wijn zwaar en koppig maakt;
- Het pijnigen met vuur en zwavel is te vinden in 19:20 en 20:15 (**Lezen**), zie ook Jes. 66:24 (**Lezen**), in de Targum (wat vrije Aramese vertaling van de Tenach) werd gesteld dat hun zielen/geesten niet sterven. En denk aan de rijke man en de arme Lazarus (Luk. 16). Waarom stierven hun geesten niet? Het oordeel over hun zonde moest in gedachtenis blijven als waarschuwing;
- Vgl. het geen rust hebben met Mat. 11:29-30 (**Lezen**).

➤ **Vermaning en bemoediging (14:12-13)**

- Deze oproep ligt in het verlengde van de oproep van 13:10 >  
*“Als iemand in krijgsgevangenschap moet, láát hij in krijgsgevangenschap gaan. Als iemand door het zwaard moet worden gedood, láát hij door het zwaard worden gedood. Hier komt het aan op de volharding en het geloof van de heiligen.”*
- De vraag is: Hoe gaan de gelovigen om met vervolgingen? Aan welke kant staan zij? Zie Jes. 57:1-2 (**Lezen**);
- *“De geboden van God”* > **Lezen**: 1 Joh. 3:23;
- *“het geloof in Jezus”* > *‘het geloof van Jezus’* > Hij onderging vervolging, marteling en de dood. Hij moest in gevangenschap gaan en Hij moest gedood worden. Hij onderging dit in het geloof dat God Hem uit de doden zou doen opstaan;
- Wie in het geloof van Christus sterft mag zich gelukkig prijzen, zij doen dit in de wetenschap dat zij deel hebben aan de eerste opstanding > **Lezen**: 1 Kor. 15:18+22-23 en Opb. 20:4-5;
- *“van nu aan”* > Op het moment van schrijven, dus in de Handelingentijd vlak na en op grond van Christus’ opstanding;
- De Geest bevestigt deze boodschap, hier in Openbaring > *“Wie een oor heeft, hore wat de Geest tegen de gemeente zegt”* en 22:17 (**Lezen**). Zie ook 1 Joh. 5:7-8 (**Lezen**) en vgl. met Opb. 1:5 en 7:14 (**Lezen**);
- De Geest spreekt ook in de harten van de gelovigen (denk aan: *“verzegeld met heilige geest van de belofte”* <Efe. 1:13> en *“Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.”* <Rom. 8:16>);
- *“rusten”* > Zie de tegenstelling met 14:11 (**Lezen**). Zie ook Opb. 6:9-11 (**Lezen**);
- *“inspanningen”*, zie 2:2 (**Lezen**), maar ook 1 Kor. 15:58 (**Lezen**) > Het is niet tevergeefs wat zij hebben gedaan. Zie ook Filip. 1:9-11 (**Lezen**).