

# Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 25 – Openbaring 16 en 17

d.d. 03-11-2018

## Opzet

1. Samenvatting vorige keer
2. De zeven schalen (16:12-21)
3. De grote hoer (17:1-6)

### 1. Samenvatting vorige keer

- **Aankondiging van de laatste plagen (15:1-8)**
  - De overwinnaars in de hemel zingen het Lied van Mozes en het Lam > **Lezen:** 15:3-4;
  - In het Lied van Mozes en het Lam (OT-teksten) komen Oude en Nieuwe Verbond samen > In Christus worden Wet en Profeten vervuld;
  - Boodschap van het Lied is: *God moet door iedereen gevreesd worden, want Zijn werken zijn groot en volkomen;*
  - Als Gods toorn openbaar wordt in de laatste zeven plagen, wordt de tempel vervuld vanwege de heerlijkheid van God > **Lezen:** 15:8 > Om tot God te komen moet men gereinigd zijn.
- **De zeven schalen (16:1-11)**
  - God geeft opdracht om de zeven schalen met plagen uit te gieten op aarde;
  - *Aarde* > Leefomgeving van de mensen welke door de plagen aangedaan wordt;
  - De zeven schalen met plagen hebben connectie met de Egyptische plagen;
  - Na de eerste drie plagen (*1. Kwaadaardige zweer, 2. Zee in bloed, 3. Zoet water in bloed*) is er een interruptie > **Lezen:** 16:5-6 > Boodschap: *Gods heiligheid verdraagt geen onrecht en Zijn wraak komt over hen die de gelovigen hebben vervolgd en gedood. God toont Zich hierin waar en rechtvaardig;*
  - Daarna volgen nog de vierde en de vijfde plaag > *4. Verzengende hitte van de zon, 5. Duisternis over het Koninkrijk van het beest;*
  - Slotsom was: De vijanden van God leven letterlijk en figuurlijk in het duister, de gelovigen leven in het licht met God > 1 Thes. 5:4-6+9 (**Lezen**).

### 2. De zeven schalen (16:12-21)

- **Lezen:** 16:12-21
- **6. Eufraat droogt op (16:12-16)**
  - 16:12-16 wordt in 16:13-15 onderbroken door een intermezzo;
  - **16:12** > De Eufraat droogt op zodat koningen uit het Oosten naar Armageddon kunnen optrekken (waarschijnlijk de Eufraat volgend om zo om de woestijn te trekken). Vergelijkbaar met de Rode Zee die drooggelegd wordt ten oordeel van de Egyptenaren. Vgl. ook met Jes. 11:15-16 (**Lezen**);
  - De Eufraat vormde in de tijd van Johannes de grens van het Romeinse Rijk. Ten oosten van de Eufraat woonden de Parten. Ten tijde van Johannes waren zij in oorlog met de Romeinen en werden zeer gevreesd. Zij waren ongrijpbaar doordat zij te paard streden en hun pijlen de Romeinse pantsers doorboorden;
  - De Eufraat vormde ook de natuurlijke grens van het Beloofde Land zoals God dit bedoeld had > **Lezen:** Gen. 15:18;
  - **16:16** > **Armageddon** > Betekent 'gebergte van Meggido' (Meggido: 'plaats van menigten'). Het lag in het noordwesten van Israël, dicht bij de kust (zie kaart). Ten zuiden van Meggido lag het dal van Jizreël (of 'dal van Meggido'), hier vonden in de historie van Israël veldslagen plaats. Dit dal vormt ook de route om vanuit het noorden naar het zuiden te trekken, en ook naar Jeruzalem. In de tijd van Openbaring werd het gebied voornamelijk door heidenvolken bewoond. Vgl. Richt. 5:19-20 (**Lezen**, de strijd van Barak tegen Sisera), maar zie ook Ezech. 39:11 en vgl. met Opb. 20:8 (**Lezen**);
  - Zie hier de overeenkomst met Ps. 2:2 > "De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde...";

- **Hoe moeten wij deze gebeurtenissen in Openbaring plaatsen?** > Historisch profetisch, dat wil zeggen: Het was directe profetie voor de tijd waarin Johannes Openbaring schreef (rond AD 58). Voor wat nog gaat komen geldt dat de profetie vervuld zal worden (geen Schriftwoord keert ledig terug tot God), maar dat dit er anders uit kan zien.
- **16:13-15** > In deze verzen vinden wij een toelichting op 16:12+16;
- **16:13-14** > Het zijn de satan, het beest uit de zee (heerser en rijk) en zijn profeet (beest uit de aarde) die als drie-eenheid de volken inspireren om tegen God op te trekken. Vgl. 17:12-13;
- Kikvorsen werden in de oudheid vaker in verband gebracht met demonische krachten. De volken worden dus door demonische krachten en tekenen verleid om tegen God en het Lam op te staan. Vgl. 13:13-14 en 19:19 (**Lezen**);
- **16:15** > Er wordt hier een waarschuwing gegeven aan de gelovigen met het oog op de demonische verleiding die er in de eindtijd zal zijn;
- Men moet het heil (uitgebeeld als een (wit) kleed) niet bezoedelen of kwijt raken. Vgl. 3:18 en Mat. 22:11-14 (**Lezen**). Naaktheid wordt in de Bijbel gezien als straf: *“Uw schaamte zal ontbloot worden, ja, uw schande zal gezien worden. Ik zal wraak nemen, en ik zal u niet als een mens aanvallen.”* (Jes. 47:3, t.a.v. de dochter van Babel). Zie verder Ezech. 16:36-39 (**Lezen**, gaat over Israël);
- **Samengevat:** Het gaat hier over Gods handelen in de eindtijd, waarin de Goddelijke en demonische krachten sterker dan ooit zijn. De gelovigen zullen sterker bekrachtigd worden, maar daarom ook strenger bestraft. Voor ons geldt: *“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooiën zal tot op de dag van Jezus Christus.”* (Filip. 1:6).

## 7. Oordeel uit de hemel over Babylon (16:17-21)

- Dit gedeelte wordt duidelijker als wij het in chiastische structuur bezien:
  - A. 16:17 > Schaal over de lucht uitgegoten & God spreekt
  - B. 16:18-19a > Enorme aardbeving
  - C. 16:19 > Gods toorn over Babylon
  - B. 16:20 > Landverschuivingen
  - A. 16:21 > Hagelstenen uit de hemel & de mensen lasteren God
- De kern van dit gedeelte is dus dat Gods oordeel over Babylon komt. Daarmee vormt dit gedeelte een opmaat voor Openbaring 17 en 18;
- **16:17** > De 7<sup>e</sup> plaag voltooit de reeks van 7 schaalgerichten. *“Het is geschied”* dienen wij in relatie te zien tot 15:1 (**Lezen**). Zie ook 21:5-6 (**Lezen**) m.b.t. de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is God Die hier spreekt. Zijn uitgesproken oordeel staat tegenover 16:21b (**Lezen**);
- Het 7<sup>e</sup> oordeel heeft relatie met het 7<sup>e</sup> bazuingericht > Vgl. 16:18a+21a met 11:19b (**Lezen**). Ook heeft het relatie met de 7<sup>e</sup> Egyptische plaag, namelijk hagel en donderslagen;
- Dat de engel zijn schaal over de lucht uitgiet, duidt erop dat dit oordeel uit de lucht afkomstig is, waarbij wij voornamelijk aan 16:21a moeten denken;
- **16:18** > Net als bij het openen van het 7<sup>e</sup> zegel en het klinken van de 7<sup>e</sup> bazuin zijn hier stemmen, donderslagen en bliksemstralen. Zie ook Ex. 19:16 (**Lezen**). Zo is het als God zichtbaar wordt. In andere tijden uit God Zich op andere wijzen > **Lezen:** 1 Kon. 19:9-13;
- Er wordt vervolgens een immens grote aardbeving beschreven > *“zo een als er niets is geweest...”*. De overtreffende omvang van ramp treffen wie ook elders aan de in de Bijbel:
  - *“Zie, ik zal morgen omstreeks deze tijd heel zware hagel doen neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe.”* (Ex. 9:18);
  - *“Er zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zijn zal.”* (Ex. 11:6), dit m.b.t. dood eerstgeborenen;
  - *“Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd.”* (Dan. 12:1b), dit m.b.t. de eindtijd.
- **16:19a** > Bij ‘de grote stad’ moet hier aan Babylon gedacht worden en niet aan Jeruzalem (11:8):
  - Omdat deze term verder merendeels op Babylon slaat (14:8, 17:18, 18:10,16,18,19,21);
  - Omdat de context op Babylon wijst (16:19b, 17:5).
- Met Babylon worden ook andere steden van de volken (inde regio?) op vreselijke wijze getroffen;

- **16:19b** > De drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn, staat tegenover 17:4 (**Lezen**) en is een vervulling van de beloften van 14:9-10 (**Lezen**). De uitwerking ervan is in Opb. 17-18 te vinden;
- Bij de betekenis van Babylon staan wij bij de behandeling van Opb. 17 stil;
- **16:20** > De enorme aardbeving heeft tot gevolg dat eilanden verdwijnen (personificatie) en er geen bergen meer zijn (ook beiden niet meer om zich te verbergen voor Christus als Hij komt). Vgl. Jes. 40:3-5 (**Lezen**);
- **16:21** > Een talent wisselde in gewicht tussen de 20 en 40 kilo. Het regent dus kanonskogels. Vgl. met Ex. 9:18-19+24-26 (**Lezen**). Het brengt de mensen echter nog steeds niet tot inkeer > Vgl. met 16:9 en 16:11, en zie ook Ex. 9:27-28+34-35 (**Lezen**). Zie – tot slot – 2 Kor. 4:4+6 (**Lezen**).

### 3. De grote hoer (17:1-6)

- **Lezen:** 17:1-6;
- **Wat was historisch gezien de grote hoer?**
  - Even een herhaling van 03-03-2018;
  - Openbaring is rond AD 58 geschreven en de profetie zou spoedig in vervulling moeten gaan. De grote antigoddelijke macht in die tijd was Rome;
  - **Lezen:** 17:5 > De naam Babylon is een verborgenheid, een pseudoniem voor een andere stad;
  - **Lezen:** 17:9-10 >
    - De bergen moeten hier letterlijk opgevat worden.
    - Rome is op zeven heuvels gebouwd;
    - Dat heuvels geen bergen zijn, gaat niet op. De Olijfberg is ook niet meer dan een heuvel. Denk ook aan de Grebbeberg en de Cauberg;
    - Het oudste deel van Rome werd het zeven-bergengebied (*septimontium*) genoemd;
    - Op oude munten werd de Romeinse godin Roma op zeven heuvelen afgebeeld.
  - **Lezen:** 18:17-19 > Rome was via de havenplaats Ostia verbonden met zee. Rome ligt hemelsbreed 20 km van zee. Een brandend Rome (18:8) is vanaf zee te zien. Het lot is hier overigens vergelijkbaar met dat van Sodom en Gomorra;
  - **Lezen:** 18:2+17:8 > In de tijd van Johannes was Babylon geen aanzienlijke plaats meer. Dit was Rome echter wel. In Paulus' bediening speelt de verkondiging van het evangelie in Rome een belangrijke rol (Hand. 19:21 en 23:11);
  - Rome was een geestelijk Babylon > Er was sprake van afgoderij, de keizer werd als God vereerd, rijkdom en decadentie, bacchanalen, seksuele losbandigheid en vervolgingen van gelovigen (zie 17:6, 18:3, 18:15 en 18:24).
- **Wat zal profetisch de grote hoer zijn?**
  - Sommigen zeggen Babel, anderen zeggen Rome, weer anderen zeggen New York of wat dan ook. Het gaat echter niet om een specifieke stad. Het gaat hier om wat Rome en Babel representeren: **Vijandigheid tegenover God en Zijn gelovigen**. Dit kan in de toekomst iedere willekeurige wereldstad zijn.
  - Er worden in de Bijbel meer steden 'hoer' genoemd >
    - Jeruzalem > **Lezen:** Jes. 1:21-28;
    - Ninevé > **Lezen:** Nah. 3:1-4;
    - Tyrus > **Lezen:** Jes. 23:15-18.
  - Wat is kenmerkend voor het 'hoer-zijn':
    - Vijandschap tegenover God en Zijn gelovigen;
    - Machtswellust;
    - Zelfverrijking;
    - Zonder seksuele en algehele moraal.
- **Wat is voor ons de les?**
  - Alle kenmerken zijn op één of andere manier terug te vinden bij huidige rijken/landen;
  - In zekere zin is 18:3 (**Lezen**) in deze tijd terug te zien > Zo doet Nederland zaken met Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Denk ook aan het kolonialisme. Het gaat om economische groei en niet om moreel juist handelen;
  - Twee teksten voor ons: Rom. 12:2 en 1 Tim. 6:7-10 (**Lezen**).