

Bijbelstudie Leek – Openbaring van Jezus Christus – Deel 28 – Openbaring 19

d.d. 16-02-2019

Opzet

1. Samenvatting vorige keer (18:1-19:4)
2. De bruiloft van het Lam (19:5-10)
3. Oordeel over het kwaad (19:11-20:3)

1. Samenvatting vorige keer (18:1-19:4)

➤ De ondergang van Babylon (18:1-24)

- Dit gedeelte valt in drie stukken te verdelen:
 - 1) Oordeel over Babylon I – Het oordeel zelf (18:1-8);
 - 2) Klaagzangen over Babylon (18:9-19);
 - 3) Oordeel over Babylon II – De gevolgen van het oordeel (18:20-24).
- Babylon wordt geheel vernietigd;
- Dit oordeel is vervulling van OT-profetie;
- Het maakt de weg vrij voor de komst van het hemels Jeruzalem;
- De klaagzangen van de koningen, handelaren en zeelieden komen voort uit eigen belang. Vgl. met 18:20 (**Lezen**).

➤ Lofprijzing in de hemel (19:1-4) (**Lezen**)

- Dit gedeelte vormt de overgang van verdrukking naar verlossing;
- De lofprijzing van de grote menigte, ouderlingen en dieren staat tegenover de klaagzang van de koningen, handelaren en zeelieden;
- De rook van Babylon staat tegenover de rook van de gebeden van de gelovigen eerder in Openbaring;
- God wordt geprezen om wie Hij is en om wat Hij gedaan heeft (vernietiging van Babylon);
- Het vormt het besluit van de zeven zegels, bazuinen en schalen > zie het “Amen, Halleluja” in 19:4 (**Lezen**).

2. De bruiloft van het Lam (19:5-10)

➤ **Lezen:** 19:5-10

- **19:5** > Het ‘halleluja’ als besluit van het vorige gedeelte, word gevolgd door een ‘Looft God’ in het nieuwe gedeelte (vgl. Ps. 106:48 met Ps. 107:1-2, **Lezen**);
- De oproep komt uit de troon > Gods koningschap noodzaakt het om Hem te aanbidden;
- “Zijn dienstknechten” > In het OT de levieten/priesters > **Lezen:** Ps. 135:1-2; “die Hem vrezen” > de rest van Israël > **Lezen:** Ps. 135:20, wellicht ook zij die in Israël gezegend zijn; “kleinen en groten” > mensen van alle rangen en standen. Vgl. 11:18 (**Lezen**) > Hun tijd is nu gekomen;
- **19:6** > Een menigte van gelovigen, een veelvuldig woord van God en een veelvuldig hemels teken getuigen met lofprijs dat de Here God, de almachtige Koning geworden is. Vgl. Ps. 97 (**Lezen**);
- **19:7** > De komst van Gods Koningschap brengt een heugelijke tijding, waarvoor God de lof verdient: de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw staat gereed (zie hier de tegenstelling beest/Lam en hoer/vrouw);
- De vrouw van het Lam vinden wij in 21:9-10 en 21:2 (**Lezen**), dit is het hemels Jeruzalem;
- **19:8** > Ook hier de tegenstelling met Babylon > **Lezen:** 17:3-4. Zie ook Ezech. 16:10-14 (**Lezen**);
- **19:9** > Men is gezegend als men mag komen tot de maaltijd van de bruiloft van het Lam. Dit betreft de rechtvaardigen. Gods vijanden treft een ander lot > **Lezen:** 19:17-18, zie ook 21:7-8;
- De maaltijd is geen letterlijke maaltijd, het is het in mogen gaan in Gods heerlijkheid, zie bijv. Luk. 22:29-30 en Jes. 25:6-9 (**Lezen**);
- “Schrijf” & “Dit zijn de waarachtige woorden van God.” geven het belang van deze woorden aan. Vgl. 14:13, 21:5 en 22:6 (**Lezen**);

- **19:10** > Johannes knielt voor de engel die waarschijnlijk dezelfde is als uit 17:1 (**Lezen**). Zie ook 22:8-9 (**Lezen**). Er was onder de Joden veel vrees en eerbied voor engelen. Denk aan de ouders van Simson die dachten te moeten sterven toen zij de Engel des HEREN hadden gezien. De engel roept Johannes ertoe op om God te aanbidden;
- “*die het getuigenis van Jezus hebben*” > Die geloven in de woorden die Jezus sprak;
- De broeders die het getuigenis hebben vinden wij o.a. terug in 6:9, 11:7, 12:11 en 17:6 (**Lezen**). Ook in deze tijd vinden wij hen terug onder zij die vervolgd en/of gedood worden vanwege hun geloof;
- “*Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie*” kan het volgende betekenen:
 - De grondslag van Openbaring is te vinden in het getuigenis van Jezus, dat zijn dan de woorden die Hij sprak. Denk aan de gelijkenissen over het Koninkrijk en de rede over de laatste dingen;
 - De profetie kan alleen bestaan en kracht hebben op grond van het verlossende werk van Jezus;
 - Jezus is de vervulling van de wet en de profeten en ook van deze nieuwe profetie.
- Feit is in ieder geval wat in Heb. 1:1-2 staat (**Lezen**).

3. Oordeel over het kwaad (19:11-20:3)

- Dit gedeelte valt in drie stukken te verdelen:
 - 1) Verschijning van Jezus Christus (19:11-16);
 - 2) Het oordeel over het beest, de profeet en hun aanhangers (19:17-21);
 - 3) De draak voor 1000 jaar gebonden (20:1-3). (volgende keer behandelen)

3.1 Verschijning van Jezus Christus (19:11-16)

- **Lezen:** 19:11-16;
- Er zijn in de Bijbel verschillende wijzen van waaruit Christus’ komst belicht wordt:
 - **Lezen:** Zach. 14:3-5 > Verlossing van Israël;
 - **Lezen:** 1 Thes. 4:13-18 > Troost voor de gelovigen;
 - **Lezen:** Kol. 3:4 > Verschijning van de Gemeente, het LvC. Dit verschijnen <phanero-oo, zichtbaar/bekend worden> komt ook in 1 Pet. 5:4 voor (**Lezen**) > Het verstrooide Israël zal bekend gemaakt worden als Gods kudde/volk. In Kol. 3 > Het LvC wat nu op aarde bestaat uit ‘verstrooide’ lichtende sterren, zal als eenheid in ieder geval bekend/zichtbaar worden in de hemelen > **Lezen:** Efe. 2:6-7 + 3:10;
 - Opb. 19 > Oordeel over de goddeloze wereldmachten.
- **19:11** > Een nieuw moment/nieuwe fase breekt aan in de Openbaring;
- “*en ik zag de hemel geopend*” > Vgl. met 4:1 (**Lezen**), nu niet slechts een deur, maar de hemel zelf;
- “*en zie, een wit paard*” > De nadruk ligt op het paard, vanwege het uitgaande karakter van de gebeurtenis. Vgl. Opb. 6:2 (**Lezen**, dit is de antichrist);
- “*getrouw en waarachtig*” > De hoer en het beest waren ontrouw en leugenachtig. Christus is het tegenovergestelde. Zie ook 3:14 (**Lezen**). “*getrouw*” = *pistos* > Hij valt te geloven, te vertrouwen;
- Wat betreft Zijn strijd > **Lezen:** Jes. 11:1-5;
- **19:12** > “*En Zijn ogen waren als een vuurvlam*” > Vgl. 1:14 (**Lezen**);
- “*en op zijn hoofd waren vele diademen*” > Hij draagt kronen van erfelijk bezit. Zie ook 19:16 (**Lezen**). Vgl. verder met 13:1 en Mat. 4:8-11 en dat weer met Opb. 20:4 (**Lezen**);
- “*een naam die opgeschreven was, die niemand kent dan Hijzelf*” > Christus bestaat (‘opgeschreven’) (**Lezen:** Jes. 49:1-2), maar kan in persoon en wezen door geen schepsel gekend worden. Dit is kenmerkend voor God. Zie ook Richt. 13:17-18 (**Lezen**). Toch mogen wij Christus eens van aangezicht tot aangezicht kennen;
- **19:13** > Dit ziet op 19:15b, maar zie ook Jes. 63:1-6 (**Lezen**);
- “*het Woord van God*” > Hier met lidwoorden, maar moet toch zeker ook gezien worden in het licht van 1:2 en 6:9 (**Lezen**). Daarbij is Christus de vervulling van alle profetie en verpersoonlijking van het boek Openbaring. Maar zie ook Joh. 1:1-3 in vergelijking met 21:1+5 (**Lezen**);
- **19:14** > Christus wordt gevolgd door Engelenlegers (heerscharen) die niet met bloed bevlekt zijn, omdat alleen Christus de strijd zal voeren. Vgl. Kol. 2:15 en Opb. 5:3-5 (**Lezen**);
- De witte paarden, fijn linnen, wit en smetteloos ziet ook op hun reinheid, wat een tegenstelling vormt ten opzichte van de hoer en het beest;

- **19:15** > “En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard” > Zie 1:16, maar ook Heb. 4:12 (**Lezen**). Het zwaard ziet dus op (het volbrengen van) het woord van God. Vgl. ook Efe. 6:17 met 2 Thes. 2:8 (**Lezen**);
- “opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan” > **Lezen**: Jes. 11:4b > “met de roede van Zijn mond” in LXX staat: “met het woord van Zijn mond”;
- “En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf” > **Lezen**: Ps. 2:9 en Micha 5:5 > Het gaat in Openbaring dus om het uitroeien van de volken. Het kan echter ook anders > **Lezen**: Ps. 2:10-12, Jes. 49:2+6-7 en Opb. 21:24;
- “En Hij treedt de wijnpersbak...” > Reeds besproken bij de behandeling van hoofdstuk 14. Het is Christus die alleen de wijnpersbak treedt;
- **19:16** > Tot twee maal toe wordt Christus vermeldt als Koning der Koningen en Here der Heren > **Lezen**: 17:14. Zie ook Deut. 10:17-18 (**Lezen**);
- Deze Koning der Koningen en Here der Heren staat klaar om naar de aarde te gaan en Zijn Koningschap te vestigen op aarde. Vgl. met 19:6b (**Lezen**).

3.2 Het oordeel over het beest, de profeet en hun aanhangers (19:17-21)

- **Lezen**: 19:17-21;
- **19:17** > Wij zijn weer aanbeland op aarde, waar de strijd tussen het Lam en Zijn vijanden gevoerd gaat worden. Dit deel op aarde loopt door tot 20:15 > **Lezen**: 20:15-21:1;
- “En ik zag één engel dicht bij de zon staan...” > Kan ook: in de zon / op de zon. Wellicht de engel van de zon? In ieder geval in een onbereikbare en onaantastbare positie voor de mensen;
- **19:17-18** > “avondmaal van de grote God” > Tegenhanger van de maaltijd 19:9 (**Lezen**). Vgl. ook Ezech. 39:17-21 (**Lezen**). Het gaat hier om uitoefening van wraak op Gods vijanden in alle lagen van de bevolking;
- **19:19** > Wij vinden hier een verband met 16:16 (**Lezen**) en natuurlijk Psalm 2:1-3 (**Lezen**).
- Christus heeft een leger bij zich > **Lezen**: 19:14, maar voert de strijd alleen > **Lezen**: 19:19-21;
- **19:20** > De strijd is een formaliteit. De twee beesten (antichrist en antigeest) uit Opb. 13 worden als eenheid gezien en tezamen gestraft. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor de enorme afval/dwaling in de wereld. Het vonnis wordt in *waarheid* (terug grijpend op de gebeurtenissen in Opb. 13:11-17) en *gerechtigheid* (de schuld wordt aangetoond) uitgevoerd, vgl. 19:2 (**Lezen**);
- Beide beesten worden bij volle bewustzijn de tweede dood ingejaagd (vergelijk met mislukte executie in Amerika en met Henoeh (**Lezen**: Heb. 11:5)). Zie verder 11:18a+c en 21:8. De poel van vuur is de plek van totale vernietiging en kent geen verzamelplaats (*hades*);
- **19:21** > De rest van de legermacht met hun koningen wordt ‘gewoon’ gedood (*apokteino*). Hun oordeel wacht in Opb. 20:12-15 (**Lezen**). Dit oordeel belicht de negatieve kant van de zaak, oftewel de veroordeling van de vijanden van God;
- “En alle vogels werden verzadigd van hun vlees” > Zij werden niet begraven (wat oneervol is) en hun vlees was voor de vogels (staan symbool voor de demonen die zij dienden).

3.3 De draak voor 1000 jaar gebonden (20:1-3)

- **Lezen**: 20:1-3;
- Niet alleen de uitvoerders van het kwaad worden gestraft, ook de initiator, namelijk satan;
- Met het binden van satan is het klaar met zijn heerschappij over de aarde > Het kwaad heerst niet meer. Dit schept ruimte voor een nieuw wereldrijk waarin dood en verderf plaats maken voor leven een heerlijkheid > **Lezen**: 20:4-6;
- Maar daar gaan wij het de volgende keer over hebben.